

אוניברסיטת בן גוריון – המחלקה לפילוסופיה

הווייה וזמן של מרטין היידגר: ספר יסוד בפילוסופיה הקונטיננטלית

Martin Heidegger's Being and Time: A Basic Text of Continental Philosophy

סמינר לתואר ראשון, 2 נק"ז

שעות מועדפות: יום ב', 12-14 בנין [], חדר []

תנאי סף לרישום: סיום בהצלחה של מבוא לפילוסופיה יוונית (א+ב) ומבוא לפילוסופיה חדשה (א+ב)

על ספרו הראשון של מרטין היידגר *הווייה וזמן* (1927) נאמר שהוא נחת כמו פצצה על החיים האינטלקטואלים של אירופה. בספר זה היידגר ניסה לבחון, מחדש וביסודיות, מהי בכלל פילוסופיה מתוך הנחה שמסורת הפילוסופיה המערבית שתחילתה ביוון הגיעה לכדי חידולן רוחני מוחלט. לכן אין מנוס, לדידו של היידגר, מלשאל מחדש את השאלה היוונית עתיקת היומין "מהי הווייה (Being)?" ברם את השאלה הזו היידגר שואל באופן חדשני ובלתי מוכר. לדעתו, ניתן לחקור את ההווייה רק ע"י חקירת אופן הקיום של אותו יצור שעבורו, ורק עבורו, ההווייה היא בעיה בכלל: אופן קיום סופי, מוגבל, תמיד תלוי-הקשר תרבותי-חברתי מעשי, ונתון כל כולו לזרם הזמן שמסתיים במוות – כלומר אופן הקיום (Dasein) של האדם. נלמד מספר פרקי יסוד בספר שיתנו לנו מבט מקיף על הפרויקט כולו.

Of Martin Heidegger's first book, *Being and Time* (1927), it was said that it struck like a bomb on the intellectual life of Europe. In it, Heidegger aimed for a fundamental reexamination of the basic nature of philosophy, based on the assumption that the Western tradition has ended in total spiritual collapse. This reexamination involves returning to the foundations of that tradition (a process he calls *Destruktion*) and asking anew the old Greek question, "What is Being (*Sein*)?" Heidegger, however, asks this question in an unfamiliar manner. We cannot, he says, investigate Being without first investigating the mode of existence of that particular being for which the "Being question" is a live issue. It is a mode of existence that exists only within a particular practical-cultural-social reality; a temporal being, limited, and faced with the inescapable finitude of death. In other words, the question of Being is approached through the mode of existence (*Dasein*) which characterizes the human being. We will study enough of the main chapters to gain a comprehensive view of the whole work.

חובות ומרכיבי ציון:

נוכחות חובה ב-11 מתוך 14 הרצאות

עבודת אמצע סמסטר (עד 5 עמודים, נושא יימסר בהמשך) – 25%

עבודת גמר סמינריונית (15 עמודים) – 75%

חומר קריאה:

נעסוק בקריאה של הטקסט בתרגום האנגלי. יש שניים כאלה, אחד של John Macquarrie והשני של Joan Stallbaum. אנחנו נעבוד מתרגומו של Macquarrie, אבל ניתן גם לעשות שימוש בתרגום של Stallbaum. כרגע, אין עדיין תרגום של הספר לעברית. בנוסף נעיין במכמה פרקים קצרים מכתבים אחרים של היידגר, מלפני הווייה וזמן ומאחוריו כדי להבין איך התפתח הספר הזה ואיך הגותו של היידגר השתנה לאחר מכן.

תהיה רשימה קצרה של ספרות משנה שחלקה יהיה חובה. הרישמה תימסר בתחילת הסמסטר

למען הסר כל ספק – על התלמיד/ה בלבד מוטלת החובה להשיג את כל חומר הקריאה.

לו"ז הרצאות וקריאה יפורסם בהמשך

*** עבודה הסמינריונית תוגש עד יום 30.9.2018 בדוא"ל לכתובת המייל של המרצה ***