

TEL-AVIV UNIVERSITY
BOB SHAPELL SCHOOL OF SOCIAL WORK

PRECEPTIONS OF ERITREAN MEN ASYLUM SEEKERS REGARDING GENDER ROLES, MARRIAGE AND SEXUALITY IN THE CONTEXT OF IMMIGRATION

A Thesis submitted in partial fulfillment
Of the requirements for the degree of
Master of Social Work at Tel-Aviv University

By

Lior Birger

This study was supervised by
Prof. Einat Peled

December, 2015

Abstract

Introduction- This study deals with the perceptions of male Eritrean asylum seekers regarding gender roles, marriage and sexuality. Only a handful of studies focusing on asylum seekers were conducted in Israel, and none addressed men, who are the majority of this population. In the Israeli social discourse, these men are presented as a threat, or, alternatively, as people with no purpose other than work. Therefore, this study wishes to present them differently by focusing on universal issues that reveal their humanity. The literature review begins with a summary of the implications of geographic and cultural change that asylum seekers experience by coming to Israel. Next, the process of acculturation in different aspects of the immigrant's life is presented, highlighting gender roles, marriage and sexuality. Finally, I address the cross-cultural nature of the research and its implications.

Research methods- This study uses a qualitative-naturalistic approach. At first, preliminary conversations with three key informants were held, followed by twelve semi-structured in depth interviews with Eritrean men, four of which were conducted with the help of a cultural interpreter. The interviews were analyzed using content analysis.

Findings- The perceptions of the interviewees were constructed in the context of their lives in Israel, which includes three aspects: a cultural gap; living without any formal status; and the large numerical discrepancy between men and women. They described their lives as a "turning point" that included changes in perceptions and behavior, and highlighted the loss of their traditional roles versus a rise in the women status. In the field of sexuality, they described the change as a shift from "closeness" to "openness". Single men described loneliness and difficulty in self fulfillment. Each one of the interviewees tried to redefine their identity using different strategies ranging from acceptance to denial of the changes.

Discussion- The current findings are discussed in light of those of previous researches, most of which revealed similar perceptions. Two innovative issues are then discussed: First, the impact that being status-less has on issues such as marriage and sexuality that are perceived as "private". Second, the presentation of the interviewees as subjects with a legitimate sexual world. Finally, the interviewees'

perceptions are discussed with regard to their masculine identity. Gender roles, marriage and sexuality are spheres through which masculinity is constructed, and also ones which are influenced by it.

אוניברסיטת תל-אביב
בית הספר לעבודה סוציאלית

שם העבודה: תפיסותיהם של גברים מבקשי מקלט מאריתריאה בנוגע לתפקידי מגדר, נישואים ומיניות על רקע ההגירה.

שם המגישה: ליאור בירגר

מנחה: פרופ' עינת פלד

תקציר:

מבוא - מחקר זה עוסק בתפיסותיהם של גברים מבקשי מקלט מאריתריאה בישראל בנוגע לתפקידי מגדר, נישואים ומיניות. במחקרים הבודדים שנעשו אודות מבקשי המקלט בישראל, לא הייתה התייחסות לגברים, המהווים את רובה המכריע של אוכלוסייה זו. במסגרת השיח החברתי מוצגים גברים מבקשי מקלט כגורם מאיים, או לחילופין כמי שתכליתם היחידה היא עבודה. במחקר זה, ביקשתי לפתוח צוהר לעולמם דרך עיסוק בנושאים אוניברסאליים. בסקירת הספרות מוצגות השלכות המעבר הגיאוגרפי והתרבותי שעשו בהגיעם לישראל. בהמשך, מתוארים תהליכי האקולטורציה החלים בתחומי החיים השונים של מהגרים וכן השינויים בתפיסות לגבי תפקידי מגדר, נישואים ומיניות. לבסוף, נידונים אופיו הבין-תרבותי של המחקר והשלכות השוני המגדרי, התרבותי והמעמדי שביני לבין המרואיינים. שיטת המחקר – המחקר נערך בגישה איכותנית-נטורליסטית. כשלב גישוש נערכו שיחות מקדימות עם שלושה אנשי מפתח מהקהילה. בהמשך, נערכו ראיונות עומק חצי-מובנים עם 21 גברים אריתריאים. ארבעה מתוך הראיונות נערכו בעזרתו של פרשן תרבותי מתוך הקהילה. הראיונות נותחו באמצעות ניתוח תוכן.

ממצאים – ממצאי המחקר הראו שתפיסותיהם של המרואיינים בנוגע לנישואים, תפקידי מגדר ומיניות, התעצבו על רקע ההקשר של חייהם בישראל, שכלל מפגש בין תרבויות, העדר מעמד, ופער מספרי בין נשים וגברים. המרואיינים תארו את חייהם כמעין "נקודת מפנה" בה התקיימו שינויים בתפיסות ובהתנהגויות. הם תארו עלייה במעמדן של הנשים, בעוד הם נושלו מתפקידיהם המסורתיים. בתחום המיניות חל מעבר מסגירות לפתיחות. הגברים הרווקים תיארו בדידות וקושי במימוש עצמי, והציגו פתרונות שנעו בין יצירת קשרים עם נשים ישראליות, דרך מחשבה על חזרה למדינת המוצא ועד פנייה לנשים בזנות. כל אחד מהמרואיינים ניסה להתמקם מחדש תוך הפעלת אסטרטגיות שנעו בין קבלת השינויים לדחייתם.

דיון – בדיון נבחנו הממצאים לאור ממצאי מחקרים קודמים, מרביתם תיארו תפיסות דומות. בהמשך, נידונו שני נושאים בהם מחדש ומרחיב המחקר: ההשפעה של העדר מעמד על נושאים הנתפסים כ"אישיים" כמו זוגיות ומיניות ועצם הצגתם של הגברים כסובייקטים מיניים בעלי רצונות וצרכים. לבסוף, נבחנו תפיסותיהם של המרואיינים בנוגע למגדר ומיניות כקשורות באופן הדוק לזהותם הגברית. תפקידי מגדר, נישואים ומיניות היוו מחד מרחבים שבהן מובנית זהות זו, ומאידך מרחבים המושפעים ממנה.