

## דיאלוג לימודי פורה

### תמלול מורה – טרום קריאה עצי החיים

- 1
- 2 מורה: מה זה לדעתכם עצי החיים? מה לדעתכם יהיה כתוב בטקסט? שירן
- 3 שירן: זה מזכיר לי את אדם וחווה
- 4 מורה: אדם וחווה! למה זה מזכיר לך את אדם וחווה?
- 5 שירן: עם אהה עץ הדעת
- 6 מורה: את עץ הדעת, תודה, רונה
- 7 רונה: עצי החיים זה מזכיר לי בעצם שכאילו עץ בכללי והחיים, אבל כאילו כמו שנגיד עושים את עץ
- 8 המשפחה או משהו כזה,
- 9 מורה: כן
- 10 רונה: אז זה עץ החיים, כאילו איך שהחיים משתנים נגיד, נגיד מהשורשים עד שאיך שאנחנו גדלים
- 11 תלמיד: עבודת שורשים נגיד?
- 12 רונה: לא עבודת שורשים אבל שכאילו זה על החיים שלנו נגיד כמו עץ, קודם כל יש לך שורשים שזה
- 13 שנולדנו ואז בא גזע שאנחנו מתבגרים
- 14 מורה: זאת אומרת את לוקחת את ההתפתחות של העץ בהשוואה לבן אדם
- 15 רונה: כן
- 16 מורה: אוקיי תודה רונה, מיכל
- 17 מיכל: אני ראיתי את זה בדעה של רונה
- 18 מורה: האם היא הביעה דעה? או שהיא בעצם העלאתה רעיון שעולה לה בעקבות הכותרת
- 19 מיכל: נראה לי רעיון ש
- 20 מורה: או,
- 21 מיכל: אני מסכימה איתה
- 22 מורה: ומותר לך לחשוב אחרת
- 23 מיכל: נכון אבל אני אהה..
- 24 תלמיד: תוסיפי כאילו תוסיפי לדברי רונה.
- 25 מיכל: כי זה כאילו עץ שהוא לפי השלבים בחיים שלך, שורשים זה.. ולאט לאט ככל שזה גדל העץ יותר
- 26 כאילו מתפתח וכל הרגעים השמחים בחיים והעצובים
- 27 מורה: זה מזכיר לך חיים קשים, עצובים, החיים שלנו,
- 28 מיכל: כן
- 29 מורה: אז בעצם אני העליתי שם של טקסט ואני רציתי לראות לאן זה זורק אתכם במחשבה, בעצם זה
- 30 סוג של השערה על מה יכול להיות בטקסט, זה לא עניין של הבעת דעה, נכון מיכלי, וזה לא עניין של ויכוח

### דיאלוג לימודי פורה

לחלוק או לא, אלא פשוט עניין של מה עלה, האם זה מזכיר לי מה.. רונה אמרה שזה מזכיר לה	31
התפתחות חיים שירן אמרה שזה מזכיר לה את גן עדן	32
תלמיד: את עץ הדעת	33
מורה: את עץ הדעת ואת אמרת שזה מזכיר לך בעצם את החיים עצמם שהם לא תמיד קלים ולפעמים קשים. רונה אנחנו.. אוקיי, תודה. מישהו רוצה להוסיף מה עבר לו בראש? כן	34 35
כנרת: כשאני שומעת אהם	36
מורה: עצי החיים	37
כנרת: עצי החיים	38
מורה: בקול רם	39
כנרת: אז אני שומעת עץ שיש שזה... הוא שזה כמו עץ תחשבי שהוא בן אדם ועולה לי לראש חיים שקרה לו משהו באמצע הסיפור או בסיפור יקרה לו איזה משהו או שיהיה לו כיף וילדים יבואו וישחקו איתו, זה כמו הספר הזה שיש	40 41 42
מורה: העץ הנדיב	43
כנרת: כן העץ הנדיב	44
מורה: אז בעצם לכנרת זה מזכיר סיפור העץ הנדיב	45
תלמיד: גם לי זה הזכיר את זה	46
מורה: אוקיי תודה. מישהו עוד רוצה להתייחס? סטפני,	47
סטפני: אה..עץ החיים מזכיר לי את כל החיים שעוברים לי	48
מורה: מה זאת אומרת כל החיים שעוברים לך?	49
סטפני: כאילו פתאום אני מזכרת כמו רונה ומיכל בילדות שלי, וכל מיני דברים כאלה, איך כאילו עץ החיים כל פעם גודל כי כל אחד חייב להיות בדמיון.	50 51
מורה: הה, זה כבר בדמיון אך התפתחת מקטנות עד עכשיו	52
סטפני: וכל פעם הוא גדל, כל יום הוא גדל לעוד דברים שמחים או דברים עצובים	53
מורה: אוקיי, אז קודם כל אנחנו מאחלים שיהיו לנו חיים שמחים ומאושרים	54
תלמיד: מורה	55
	56
	57
	58