

האם אני נמצאת:

סיפור החניכה הנשי אצל

צרויה שלו ויהודית קציר*

סמדר שיכמן

היכן אני נמצאת

בעשור האחרון, ואולי אף מעט קודם לכן, הפך סיפור החניכה הנשי לאחד הנרטיבים המרכזיים בסיפורת העברית. את מקומם של הגיבורים המתלבטים ומנסים לעצב להם זהות אינדיבידואלית בתוך המערך המורכב והתובעני של עיצוב הלאום, החל מגנסיין, ברנר ועגנון, דרך יזהר, שמיר ובני דורם, ועד גרוסמן, מאיר שלֹו ובני ברבש (רשימה חלקית ביותר, כמובן), תופסות גיבורות אבודות ותוהות הנאלצות להגדיר את עצמן מול החברה, מול הגברים שבחיייהן, מול מודל הנשיות המוכר להן.

דומה שאין עוד צורך לציין את מקומן הבולט של הסופרות בפרוזה העברית העכשווית, אולם לאור הבולטות של סיפור החניכה בסיפורת העברית, נראה לי שיש טעם לבחון את ייחודו של סיפור החניכה הנשי שנכתב בידי סופרות. כולן, אפשר לומר, יצאו מתחת לאדרתה של עמליה כהנא כרמון, אולם אם סיפור חניכה כמו למעלה, במונטיפפר היה חריג בשנות השמונים, הרי הרומנים של אורלי קסטל-בלום (היכן אני נמצאת, דולי סיטי, המינה ליזה), אילנה ברנשטיין (שארה כסותה עונתה, רומן למשרתות), רוגית מטלון (זה עם הפנים אלינו), דורית רביניאן (סמטת השקדיות בעומריג'אן), יעל הדיה (שלושה סיפורי אהבה), סביון ליברכט (איש ואישה ואיש) ורבות אחרות תופסים מקום מרכזי, כמו מובן מאליו, במדף הספרים של קורא העברית היום.¹ חשיבותן של הסופרות בפרוזה העברית הופכת את השאלות הנוגעות לנשיות, לגבריות ולהגדרה עצמית מיגדרית למרכזיות יותר משהיו אי פעם בספרות העברית.

מאחר שאין ביכולתי לדון במאמר זה בכל הסופרות שזכרו למעלה, וברבות נוספות, אתמקד בשתי דוגמאות לרומן חניכה נשי: למאטיס יש את השמש בבטן של יהודית קציר חיי אהבה של צרויה שלֹו.² בחרתי בשני רומנים אלה משתי סיבות עיקריות, הנוגעות לדמיון ולשוני שביניהם. שניהם סיפורי חניכה של נשים שנכתבו בידי נשים צעירות, בהפרש של כשנתיים, ובשניהם בולטת התשתית ה"אדיפאלית" של סיפור החניכה. עם זאת, במבט ראשון בולט דווקא השוני שבין שתי היצירות. למאטיס יש את

* ראשיתו של המאמר בהרצאה בכנס השנתי ללימודי נשים ומיגדר ולתיאוריות פמיניסטיות שהתקיים באוניברסיטת תלֵאביב במאי 1998.

1. ראו עמליה כהנא-כרמון, למעלה, במונטיפפר, תלֵאביב 1984; אורלי קסטל-בלום, היכן אני נמצאת, תלֵאביב 1990; הנ"ל, דולי סיטי, תלֵאביב 1992; הנ"ל, המינה ליזה, ירושלים 1995; אילנה ברנשטיין, שארה כסותה עונתה, תלֵאביב 1994; הנ"ל, רומן למשרתות, ירושלים 1997; רוגית מטלון, זה עם הפנים אלינו, תלֵאביב 1995; דורית רביניאן, סמטת השקדיות בעומריג'אן, תלֵאביב 1995; יעל הדיה, שלושה סיפורי אהבה, תלֵאביב 1997; סביון ליברכט, איש ואישה ואיש, ירושלים 1998.

הרשימה שלעיל כוללת רק חלק קטן מסיפורת הנשים המוצגת לאחרונה במרכז חלון הראווה של הסיפורת העברית. לא זו בלבד שכותרות רבות אינן נזכרות בה, ניתן לטעון שגם כותרות קנוניות פחות מציינות במידה רבה למודל המודרניסטי של סיפור חניכה. הרומנים של עירית לינור, הרומנים הבלשיים של שולמית לפיד ושל לימור נחמיאס – כל אלה מציינים גם הם גיבורת ראשית שאמורה ללמוד משהו על עצמה, על העולם ועל מקומה בו במהלך הסיפור.

2. יהודית קציר, למאטיס יש את השמש בבטן, תלֵאביב 1995; צרויה שלֹו, חיי אהבה, ירושלים 1997. מראי מקום למובאות מתוך הרומנים יובאו בגוף הטקסט, בסוגריים. תודתי נתונה לחלמירי שחר גינדי שהציג לפני באופן משכנע, במסגרת עבודת סמינר, את הבסיס ה"פרוידיאני" המשותף לשני הרומנים.

3. הגדרות המודרניזם והפוסט-מודרניזם רבות כמעט כמספרם של המגדירים. בהבחנה בין מודרניזם לפוסט-מודרניזם אני מסתמכת בעיקר על טראיין מ'קהיל ופרדריק גיימסון, וראו Fredric Jameson, *Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism*, London 1991; Brian McHale, *Postmodernist Fiction*, New York 1987

במונח "מודרניזם" ואני צדה לכך שאי אפשר לדבר על מודרניזם אחד, אחר, או אפילו על מגמה דומיננטית אחת) כוונתי לציטוט בשאלות הקשורות במשמעות ובידע, ולהסתמכות על נטייתו של הקורא לשחזר מבנים נושאי משמעות של עלילה ודמות ולנסות לגאול את העובדות מסתמיות. הפוסט-מודרניזם, לעומת זאת, הן לפי מ'קהיל והן לפי גיימסון (אם כי בהקשרים שונים ומסויבות שונות), נוטה לפורר מבני משמעות, להטיל על הקורא את האחריות הבלעדית לקונרטיזציה של המבנים הפסיכולוגיים והעלילתיים, ולהשמיט את הקרקע מתחת לכל נסיון אינטרפרטציה הבנוי על אחרות של גיבור, של עלילה, של עולם או של משמעות ואידיאלוגיה.

4. במונחיו של בארת אפשר לטעון שהגיבורה של שלו קוראת קריאה מודרניסטית: היא אינה מסתפקת בתפקידו הסביל של הקורא, אלא בחרת להיות קוראת-כותבת, וראו Roland Barthes, *S/Z*, trans. Richard Miller, New York 1974 (1970)

השמש כבטן הוא רומן מודרניסטי בעיקרו.³ קציר מספרת סיפור קוהרנטי, הדמויות ברומן שלה מאופיינות בבידור ובעקביות, והסיפור מנסה להעניק משמעות למסופר. אין ספק שמי שאומרת שהסיפור שלה יישמר את האהבה גם לאחר שהאוהבים ימותו (עמ' 216) מאמינה בכוחה הגואל של המלה. שלו, לעומת זאת, כותבת, כפי שאראה במהלך המאמר, פארודיה פוסט-מודרניסטית על רומן החניכה המודרניסטי. אמנם הדמויות נתונות לפרשנות פסיכולוגית, אך פרשנות זו אינה מובילה להבנה או אפילו ליכולת לקוהרטיזציה חד-משמעית של הדמויות הראשיות. העומק הפסיכולוגי הוא על פי רוב מדומה או קלישאי בלבד. העלילה מתפוררת, מתפוררת, סובבת במעגלים ואינה מובילה לשום מקום. אשר למשמעות שניתן או אולי לא ניתן להפיק מן הטקסט הכתוב, שלו מאפשרת לנו לקרוא מן הטקסט שלה דבר והיפוכו: מצד אחד, הטקסט הוא הכל – סיפורה של אשת הנגר מאגדות החורבן הוא הדגם שעל פיו מבינה הגיבורה את חייה; מצד אחר, הטקסט אינו קיים אלא דרך הקוראת – קריאתה של הגיבורה את האגדה משתנה, תלויה אך ורק בה ומשקפת אותה בלבד. דרישתו של המנחה שלה לאישוש הקריאה שהיא מציעה באמצעות אגדות נוספות, הניתנות לקריאה דומה, היא דרישה כמעט מופרכת, שכן היא מתנה את מבנה המשמעות של הטקסט בדמיונו לטקסטים אחרים, דרישה מכניסטית ואנטי הומנית למדי, אם נחשוב במונחים מודרניסטיים. כלומר, מצד אחד שלו ממשמעת את הטקסט הבודד (אגדת החורבן) באופן אינדיבידואלי המותנה בתודעת הקוראת, קרי, היא מאפשרת לגיבורה לקרוא את האגדה קריאה מודרניסטית-ממשמעת.⁴ מצד אחר, קולו האוטוריטטיבי של המנחה דורש קישורים בין-טקסטואליים, הבניה תרבותית של המשמעות, קרי, ויתור פוסט-מודרני על משמוע אינדיבידואלי שיש בו כדי להאיר את תודעת הקוראת.

במונחים של הספרות העברית בת ימינו אפשר אולי לומר שקציר כותבת כאילו קסטל-בלום עדיין לא כתבה את ספריה: התפוררות העלילה, ההקשרים התרבותיים, הפסיכולוגיה של הדמויות ומבני המשמעות המקובלים בתרבות שלנו אינה ניכרת ברומן למאטיס יש את השמש כבטן. שלו, לעומת זאת, כותבת רומן "פוסט-קסטל-בלומי". נקודת המוצא שלה היא עולם מתפורר שבו למבנים נושאי משמעות, כגון משפחה, חברות, אהבה, אין משמעות ברורה או מובנת מאליה; הציטוטים התרבותיים השונים ניתנים לבדיקה ולקריאה מחדש; פריד ועגנון רלוונטיים ולא רלוונטיים במידה שווה, וסיפור האהבה הוא סיפור אדיפוס ו"סיפור פשוט" בעת ובעונה אחת – ואף לא אחד מהם.

חיכת הטיפיקס

"אם אתה דוחה את הרעיון הזה כפנטסטי וחושב שהאמונה שלי בהשפעת העדר הפין על עיצוב הנשיות אינה אלא אידיאה פיקס, אין לי, כמובן, כל דרך להתגונן", מצטטים ליסה אפיניאנסי וג'ון פורסטר את פריד ומוסיפים:

[...] ההיסטוריה אמנם פירשה את אמונתו של פרויד בהשפעת העדר הפין על עיצוב הנשיות כאידיאה פיקס. התקפות על אמונה זו לא חסרו, ואילו קולם של מגניניה לא נשמע. ובכל זאת, אמונה זו לא נכחדה או נעלמה, והיא עדיין הגרסה המפורסמת והפופולרית ביותר של ההשקפה הפרוידיאנית על גברים, על נשים ועל מין. איך ייתכן שהרעיון הקטן, האידיאה פיקס, שילדות הופכות לנשים כשהן כפויות לכך על ידי קנאת פין עמוקה ולוהטת, הגיע למעמד כה מפורסם, כה גדול, ולמען האמת כה בלתי סביר?⁵

Lisa Appignanesi and John S. Forrester, *Freud's Women*, London 1992, p. 397

ממש כשם שהשפעתה הנרחבת והממושכת של תיאוריית קנאת הפין היא "בלתי סבירה", כך גם קסמה של התיאוריה האדיפלית של פרויד אינו מובן על נקלה. עם זאת, ולמרות המודעות בת ימינו באשר לבעייתיותו של ההסבר האדיפלי, בייחוד כשהוא מוחל על נשים, קשה להתעלם ממרכזיותם של פרויד ושל "תסביך אדיפוס" בתרבות המערב. מעמדו של ההסבר האדיפלי בתרבות זו דומה למעמדו של מיתוס תרבותי, יותר משהוא דומה למעמדו של טיעון מדעי בר תוקף כלשהו.⁶ "המתח שבין הביולוגיה לפסיכולוגיה בתיאוריה הפרוידיאנית גדול ביותר בכל האמור בנשים, לכן הוויכוח על מיניות האישה מגלם מתח זה", אומרת דנה ברין.⁷ תהיה אשר תהיה עמדתנו כלפי פרויד בכלל וכלפי התיאוריה האדיפלית בפרט, כלפי אותה אידיאה פיקס באשר לקנאת הפין או בעניין יכולת היישום של התיאוריה הזו לנשים – התיאוריה של פרויד היא חלק מאורח החשיבה שלנו על עצמנו. כמי שגדלו בתרבות המושפעת מתבניות חשיבה אירופיות, אנו, ביחד עם קציר ושל, מניחות את המיתוס האדיפלי כחלק כמו מובן מאליו של התרבות שלנו. זהו, כנראה, ההקשר שבו יש לקרוא את ציטוטו של המיתוס של אדיפוס ברומנים של שלו וקציר, שנבדלים כל כך זה מזה מבחינות רבות אחרות.

6. מרכזיותו של פרויד בחשיבה המערבית בכלל ובחשיבה הפמיניסטית בפרט מוצגת בבהירות רבה בספרם של אפיניאנסי ופורסטר (שם). הוויכוחים, העימותים, האשמות בפאלוצנטריות – כל אלה מתייחסים לתיאוריה הפרוידיאנית כאל בסיס שממנו ניתן לסטות ועמו ניתן להתעמת, אך הוא עדיין הבסיס, נקודת המוצא המיתולוגית להבנת ה"נפש", ודאו בייחוד שם, עמ' 460 ואילך.

7. Dana Breen, "General Introduction", in Dana Breen (ed.), *The Gender Conundrum: Contemporary Psychoanalytic Perspectives on Femininity and Masculinity*, London 1993, p. 1

שני הרומנים, שונים ככל שיהיו זה מזה, נכתבו בידי סופרות ישראליות המעמידות במרכז את חיי האהבה של גיבורותיהן. אפשר, לכאורה, לקרוא את שני הרומנים כמעין מימוש של הפנטזיה האדיפלית על פי פרויד: אישה צעירה מנסה לממש את הדחף לשכב עם אביה, כאמצעי לסוציאליזציה נאותה. ואולם, מסיבות שונות, קריאה כזו אינה מספקת ואינה פורייה במיוחד. לפיכך אין כבוונתי לקרוא את הטקסטים האלה קריאה "פרוידיאנית" או פסיכואנליטית, או לחפש בהם "סימפטומים" לחיי הנפש של הכותבות או של הגיבורות, אלא להציע קריאה הבוחנת את אופני ההתמודדות של כל אחת משתי היוצרות עם הנרטיב הפרוידיאני על הנשיות. שתי הגיבורות מתמודדות עם הנרטיב הפרוידיאני בדרכים שונות: האחת קונפורמית יותר, השנייה מרדנית או פארודית בעליל. בשני הרומנים גלומה קריאה נשית ביקורתית או חתרנית של הטקסט ה"פרוידיאני", המתבנת חלק מ"קריאתנו" את עצמנו.

"כל סטודנט לפסיכולוגיה שנה אל"ף יגיד לך שאתה האבא שלא היה לי"

כאמור, שתי הכותבות מניחות את המיתוס האדיפלי כתשתית תרבותית המובנית לתוך העולם של גיבורותיהן. שתיהן מניחות, לכאורה, שהדרך להבניית הזהות הנשית היא העברת הקשר הרגשי מן האם אל האב והפנמת מקום האישה כבת זוג. אצל קציר יש אפילו מעבר ממשיכה הומורוארוטית למשיכה אל המין הנגדי: אהבתה הראשונה של ריבי, הגיבורה של למאטיס יש את השמש בבטן, היא לחברתה נועה (עמ' 41 ואילך), ונוספת לכך העברת המחויבות הרגשית והאהדה מן האם אל האב: תחילה מאשימה הגיבורה את האב על שזנח אותה, אולם אחר כך היא מגלה את בגידתה של האם באב; האחריות לפירוק הנישואים, ובעקיפין גם לזניחה, מועברת אל האם. ריבי מוצאת לה מאהב שגילו כגיל אביה, והיא מזהה בו במפורש את האב שלא היה לה, שנועלם מחייה. "כל סטודנט לפסיכולוגיה שנה אל"ף יגיד לך שאתה האבא שלא היה לי; כמו איזה אבא גרוש אתה בא אלי, מזמין אותי למסעדות, לסרטים, קונה לי ספרים, לוקח אותי לחוץ לארץ, מדבר אתי כמו בן אדם, מרצה לי הרצאות טרחניות [...] (עמ' 100). יגאל, האב החלופי שהיא מוצאת לה, הוא גם "מורה דרך" לחיים ולתרבות וגם מאהב (לא ממש משכנע), אולם בסופו של דבר הוא נוטש אותה, ממש כפי שעשה אביה, למרות הבטחותיו שלא יעשה זאת. במעין צירוף מקרים, ריבי נדונה להיזנח ברגעי המשבר של חייה ולהישאר ללא דמות גברית תומכת ונוכחת.

יערה, הגיבורה של שלו, עוברת לכאורה ממיניות אינפנטילית למה שנראה לה כמיניות בשלה יותר באמצעות דמות אב מובהקת.⁸ היא לוקחת לה מאהב שלא זו בלבד שגילו כגיל אביה והיא מודעת לכך במפורש ובעוצמה רבה, אלא שהוא היה חברו הטוב של אביה ואהובה של אמה. "ואני ניסיתי להסתכל הצדה, כמו כשהייתי רואה במקרה את אבא שלי בתחתונים" (עמ' 22), היא אומרת בנסיון האחד שלה לנטרול הממד הארוטי מיחסייהם, "אבל הוא לא נתן", היא ממשיכה מיד. תפקידו של מאהבה מתמצה בקיום יחסי מין בוטים, נטולי כל מעורבות רגשית. יחד עם זאת, דווקא בהעדר העניין הרגשי בה יש משום חזרה על תבנית ההתנהגות של אביה: גם הוא נסוג אל תוך עצמו דווקא כשהיא מצפה ממנו לתמיכה רגשית. ממש כשם שאביה של יערה לא היה שם בשבילה ברגעי המשבר בעקבות מות אחיה התינוק והתמוטטות המערכת המשפחתית, כך גם אריה אבן מתעלם ממנה ומכחיש כל צורך ביחסים אתה או מעורבות בהם. וממש כשם שהוריה הפכו אותה לילדה הורית, שתפקידה החלטי מי מהם ראוי לרחמים יותר מרעהו, כך אריה הופך, לפחות על פי הפרשנות שלה-עצמה לקראת סיום הרומן, תלוי בתלות שלה בו. אין זה מקרה שיערה מצפה מאביה שימות כדי שתוכל להיצמד אל אריה, האב החלופי: "אם הוא ימות אריה בטוח יבוא להלוויה ואני אבכה על כתפיו, אצמד אליו כאילו הוא אבי החדש, והוא לא יוכל לסרב לי" (עמ' 39).

את דמויותיהם של יגאל ואריה, שני המאהבים העקרים (פיזית ורגשית גם יחד), אפשר לקרוא כמעט כפארודיה על הנרטיב הפרוידיאני של התבגרות ועיצוב זהות אצל נשים. אך נראה שריבי מציינת לנרטיב באופן מפתיע, כמעט כאילו ניסתה במודע לפתור את הקונפליקט האדיפלי ולהמשיך

8. מישל מונטרליי מזהה בין המיניות הילדית, הבלתי מפותחת, להנאה מינית הקשורה אך ורק באישה עצמה, ובין המשיכה האדיפלית למיניות בוגרת. כלומר, על פי מונטרליי אפשר לכאורה להניח שכשיערה מעתיקה את מושא אהבתה מינוי לאריה היא עוברת מאוטו-ארוטיות למיניות בוגרת. אולם, כאמור, אי אפשר לקרוא את טיפולה של שלו בנושא אלא כפארודיה. כפי שאראה בהמשך המאמר, לא זו בלבד שיחסי המין עם אריה נקשרים לזימויים ילדיים ביותר, אלא רגע הסיפוק המיני הברור היחיד עם אריה נקשר לחוויית ילדות אוטו-ארוטית. לעניין זה ראו Michele Montrelay, "Inquiry into Femininity", בתוך ברין, שם, עמ' 165-145.

הלאה בדרכה, ואילו את יערה אי אפשר לתפוס אלא כמימוש פארודי של תסביך אדיפוס. ריבי מספרת לנו סיפור ברור: הילדה שנמנחה עם גירושי הוריה, סבלה בשל כך מחשך בדמות אב, התנסתה באהבה הומו־ארוטית שהכזיבה והעבירה את התעניינותה אל המין הנגדי, מוצאת לה דמות־אב חלופית. הוא, כצפוי, משכפל למענה את דמות אביה שבפנטזיה, וכשהוא מסיים את תפקידו ב"גידולה" הוא נוטש אותה, ממש כמו האב. ריבי, גיבורה מודרניסטית ונואשת, צריכה לגבש לעצמה את זהותה בכוחות עצמה – וזהותה, מראה לנו קציר, טמונה בכתיבה: היא תכתוב את סיפור האהבה שלה ושל יגאל, ובכך תיגאל. אפשר לקרוא את הסיפור כפשוטו, ואפשר גם לראות שלמעשה חזרה ריבי אל נקודת המוצא. מהלך שלם של חיים, סיפור אהבה ופרידה, מות האם, הנטישה החוזרת של דמות־האב, הנישואים והלידה – כל אלה מובילים אותה שוב אל מכונת הכתיבה שהשאיר לה אבא, או אל המחשב שקנה לה האב־החלופי. כלומר, הסיפור שלה, ה"חיים משלה", אם להשתמש בביטוי של שלו, הוא למעשה הסיפור שייעדו לה דמות האב והחיים בצלו של האב.

"האב־המאהב" ברומן של קציר, שנבנה בעיקר כדמות המורה לחיים והמדריך לתרבות, מאכזב, ילדותי, ואין מה ללמוד ממנו. אם ציפינו שהמעבר ממשיכה הומו־ארוטית למשיכה הטרוסקסואלית אל דמות־אב יפתור כמיהה איזושהי, או ימלא פונקציה מבגרת איזושהי, אנו צפויים לאכזבה. האב הביולוגי זנח את ריבי והשאיר לה מכונת כתיבה; יגאל זנח אותה ומשאיר לה מחשב. אין פלא שריבי מזהה את הכתיבה עם החיים ומאמינה שלו היתה ממציאה נוף שונה לטיול המשותף שלה ושל יגאל (פולין במקום מצרים). היה הסוף אחר. לאחר שנישאה וילדה בת מספרת ריבי על תחושת הריחוף המשכרת הנובעת מכתיבת סיפורת הראשון: "והיא אומרת לעצמה, אני מאושרת עכשיו כמו שאף פעם לא הייתי, אבל עדיין אינה יכולה לדעת שאת השכרון הזה לא תשוב לחוש, לא בכל הסיפורים שעוד תכתוב, ולא באהבה, ואף לא כשתהיה לאם" (עמ' 122). מימושה של המשיכה האדיפלית אינו מעלה ואינו מוריד: המספרת והחווה אינן שונות זו מזו במהותן. שתיהן רואות באהבה האדיפלית אהבת חיים, שהדרך היחידה לשמר או לפצות על אובדנה היא הכתיבה. "עכשיו אני יודעת", היא אומרת בסיום ספרה, "שיש אהבות שמתקיימות כל החיים, וגם הסיפור שלנו ייגמר רק כשאחד מאתנו ימות, לא, רק כששנינו נמות, ואולי אפילו אז לא, כי אני בטוח אכתוב אותו פעם, יש דברים שאסור שיישכחו, ומה עוד נשאר לי כשהכל מתפורר [...]". (עמ' 216).

ברומן של שלו, ה"אב" מושך ארוטית, אך עקר; מפתה, אבל גם דוחה, מגלם הרפתקה ארוטית אך ההרפתקה אינה אלא שגרה חדשה. לכאורה, ה"אב" מאפשר את מימושן המלא של הפנטזיות האדיפליות, ואפילו את "תיקון" סיפורת של האם, באמצעות מימוש סיפור האהבה שהאם ויתרה עליו. למעשה, מידת עקרותה של הפנטזיה מתבררת עם מימושה: ה"אב" מוצג ככלי ריק, וההרפתקה אינה מספקת משום בחינה. אפשר לומר ששלו מציעה לנו מימוש פוסט־מודרניסטי של המיתוס של אדיפוס.⁹ כל שלב בבניית המיתוס מכיל את היפוכו, כל דמות מתפוררת למרכיביה המנוגדים זה לזה. לכאורה אריה מייצג עבור יערה הרפתקה, חופש, "חיים משלה" – לעומת יוני, בעלה, שמייצג בטחון מובן מאליה אך א־ארוטי. אם נישואיה של יערה

9. לעניין זה ראו גם יגאל שורוק, "היפיפיה שבחורה להמשיך לישון: על העמדה הנשית־החתרנית של צרויה שלו בדומן 'חיי אהבה'", צפון, 1998, עמ' 89-113. שורוק עומד על חתרנותה של שלו בהקשר אחר, אולם גם הוא מדגיש את סירובה לקבל ולהפנים את הנרטיב הגברי אודות התבטותה המינית של האישה.

ליוני נבעו מן הצורך הנואש בבטחון, הרי הבגידה בו היא הוויתור על הבטחון למען ההרפתקה, למען ההתרגשות. ואולם, לא זו בלבד שתיאוריה את ההרפתקה אמביוולנטיים למדי (תיאורי המשגלים ביניהם מנוכרים להפליא, סצנות המין נחוות בעיקר כמשפילות), גם ההרפתקה היא סוג של שעבוד. יתר על כן, גם היחסים עם אריה הם יחסים אינפנטיליים, והאישה ההרפתקנית, המתנסה בחוויות חדשות, אינה אלא ילדה שמחליטים בשבילה, שאינה בוחרת בעצמה. כך, למשל, לאחר שקיימה יחסי מין עם אריה בפעם הראשונה היא "נבוכה כמו ילדה שעושה פיפי בחברה" (עמ' 34). בנסיעה ליפו היא בוחרת להיות "אבישג", כמו אבישג השונמית, המאהבת הצעירה של דויד הזקן, שאין לה כל חלק בבחירה להיות מאהבת המלך. (אולי אפשר אפילו להבחין פה בשאיפה סמויה לאימפוטנטיות של המאהב-דמוי-האב, אם נמצה את האנלוגיה). הסצנה של המין בשלושה עם אריה ושאל מתוארת במונחים של גן ילדים, ותפקיד הילדה הפסיבית הוא, כמובן, תפקידה של יערה: "זואני הייתי [...] נהנית להיות תינוקת כזאת שמחליטים בשבילה" (עמ' 64). היא אומרת כשאריה דוחף לפיה נקניק וממלא את כוסה בקוניאק; אריה מדבר "בקול רם ומודגש, כמו של גננת" והם הולכים למיטה "כמו שני פעוטים שרצים לבית-שימוש, עם ישבנים חשופים ומכנסיים משתלשלים" (עמ' 66). השחזור הפאתטי למדי של גן ילדים נדמה ליערה כחיים אמיתיים, שכן בין תיאורי הגנון היא גם אומרת לעצמה: "החרפות של הוויסקי התערבבה בחריפות של הנקניק ועשתה לי הרגשה של חיים, חיים אמיתיים" (עמ' 64).

כלומר, מימוש הפנטזיה האדיפלית אולי מפתה, מלהיב ומרגש, אך בשני המקרים, הן זה של ריבי והן זה של יערה, הוא אינו משנה דבר ואינו תורם תרומה של ממש להתבגרותה של הגיבורה. ממש כשם שריבי חוזרת אל נקודת המוצא – מכונת הכתיבה של האב הנוטש – כך יערה חוזרת אל ההתלבטות בין יוני המשרה בטחון והלא מרגש לבין ההרפתקה הגדולה עם אריה, בין הרצון להיות אישה עצמאית וחזקה לבין הפחד שיוני ואשתו החדשה יביאו לה שאריות צ'ולנט, כמו שאריות שנותרות לדודה תרצה.¹⁰ "אשת הקריירה" העולה לרגע בדעתה של יערה נמוגה אל תוך דמותה הפסיבית של אשת הנגר מאגדת החורבן. האם יערה חוזרת לנקודת המוצא של הרומן עם סיומו – חיבור הדוקטור הבלתי מותחל ובעלה שאינו בעלה – או שהיא תבחר בחיים "אחרים", "חיים משלה"?

"את נורא מזכירה לי את אמצא שלך"

אפשר שמערכת היחסים עם האב או עם תחליף האב מחזירה את שתי הגיבורות, שונות ככל שהן, אל נקודת המוצא, אל עצמן, משום שמערכת היחסים המרכזית בשני המקרים היא, למעשה, מערכת היחסים עם האם. על פי התפיסה הפרוידיאנית, הנערה, שלא כמו הנער, אמורה לעבור תהליך התבגרות מסובך ולא נהיר כל צורכו שעיקרו העברת המשיכה הארוטית, הקשר הרגשי והנאמנות מן האם אל האב. לא במקרה הצביעו מחקרים פמיניסטיים מן העשורים האחרונים על הבעייתיות שבהסתמכות על התיאוריה האדיפלית בפרשנות של התנהגויות נשיות.¹¹ פרויד עצמו טוען:

10. האם בכחורה בשם "תרצה" יש משום הבלטה מפורשת של הוויסות ל"בדמי ימיה"?

11. דוגמאות בולטות לדיון הפמיניסטי על התיאוריה של פרויד מסומכות הן בקובץ *The Gender Conundrum* בעריכתה של רנה ברין (לעיל, הערה 7), והן בספרם של אפיניאנטי ופורטטר (לעיל, הערה 15). וויסות בין פרויד לבין אנשי "אסכולת לונדון" (ארנסט ג'ונס, קארן הורני, מלאני קליין) ברבר ההבדלים – הקיימים או אינם קיימים – בין המניית הגברית למניית הנשית הפך, בשלבם שונים של המחלוקת, להאשמות חריפות ב"פאלוצנטריות". דומה שכבר אין צורך לעמוד בהרחבה על הספק שמטילות קריאות פמיניסטיות בנכונות תיאורו של פרויד את הנשיות בכלל ואת מיניות האישה בפרט.

[אצל הנער] ברישומה של הסכנה לאבד את איבר־הזכרות נמצא תסביך אדיפוס מסולק, מודחק, ובמקרה התקין ביותר מושמד כליל, וכיורשו בא תחתיו אני עליון מחמיר. כמעט ההפך מזה מתחולל בנערה. תסביך־הסידוס מכשיר אותה לקראת תסביך אדיפוס במקום להרסו. בהשפעת קנאת־איבר־הזכרות נדחפת הנערה מויקת־האם ונמלטת לתסביך אדיפוס כאל חוף מבטחים. עם נשירת חרדת הסידוס מתחולל המניע הראשי שדחף את הנער לכבוש את תסביך אדיפוס. הנערה מוסיפה להיות שרויה בו זמן רב לא מוגדר, והוא מתבטל באיחור זמן, ואפילו כך לא לגמרי. בנסיבות אלה נפגעת בהכרח היווצרותו של האני העליון; אין הוא יכול להגיע לאותה עצמה ועצמאות המקנות לו את השיבותו התרבותית – ואין לנו עצה כנגד רתיעתם של פמיניסטים מהשקפתנו על ההשפעה שמשפיע גורם זה על האופי של האישה הממוצעת.¹²

12. זיגמונד פרויד, "הנשיות", בתוך כתבי זיגמונד פרויד, כרך ה' (תרבות בלא נחת"), תרגום אריה בר, עריכה מרעית ח' אורמאן, תל־אביב 1968, עמ' 281.

בין שנתייחס בסלחנות להתגוננותו של פרויד מפני ההתקפה הפמיניסטית הצפויה כל כך ובין שנתייחס אליה בכעס, ברור שגם על פי התפיסה הפרוידיאנית טמונה פה מכשלה בסיפור החניכה הנשי: אם הגבר אמור לפתח סופר־אגו ולהפנים ערכי מוסר חברתיים בשל חרדת הסידוס, ואילו האישה אינה חרדה כלל, הרי הסופר־אגו שלה יהיה חלש. יתר על כן, סיפור החניכה שלה כולו פתלתל יותר וחלש מאוד, שכן עליה לעבור מדמות האם אל דמות האב לא כשלב ביניים שיש להיפטר ממנו אלא כפתרון לקנאת הפין, ולפיכך יש סיכוי סביר שהיא תישאר במידה זו או אחרת בתוך המערך האדיפלי כל חייה. בניסוח בוטה יותר, על פי פרויד, לנשים אין סיפור חניכה של ממש, שכן האישה הצעירה נסה אל עיר המקלט של התסביך האדיפלי, ושם היא נוטה להישאר. המערכת שהיא נמלטת ממנה, מערכת יחסי הכעס על האם והמשיכה אליה, התלות בה והרצון להיות בה ביחד עם השאיפה להיות אחרת – מערכת זו נותרת בלתי פתורה.

כאמור, אין לי כל יומרה להתעמת עם פרויד, עם ממשיכיו או עם מתנגדיו. הנקודה המעניינת בעיני בהקשר של שני הרומנים הנדונים כאן היא ששתי הסופרות מותירות את גיבורותיהן לכודות במערך רגשי אדיפלי וברשת אמביוולנטית ולא פתורה של הפנמה ודחייה בוזמניות של דמות האם ושל תפקודיה הנשיים. שוב, במעין מימוש מדויק כמעט עד פארודיה של הנרטיב הפרוידיאני הנערה חייבת להפנים את נשיותה דרך הכעס על אמה וההינתקות ממנה, אולם בה בעת אמה היא המודל היחיד שהיא מכירה לנשיות "תקינה".¹³

ריבי של קציר מגדירה את עצמה ואת נשיותה לעומת אמה: "אמה יפה, את זה ראתה יום יום, כל חייה, וכך אמרו כולם, אבל היא לא דומה לאמה בשום דבר"; "כן, היא לא דומה לאמה בשום דבר, ורק הפנים הרחבים הפתוחים, ועצמות הלחיים הסלאביות, דומים מעט למשפחת אמה, לתמונות של סבתא רבקה, שגם עליה אמרו שהיתה אישה יפה מאוד, והיא הרי לא מרגישה את עצמה בכלל אישה [...]". (עמ' 10). גם אם השאלה שריבי שואלת במפורש היא מדוע אביה לא רצה להיפגש אִתָּה, הרי ברגע שהשאלה נשאלת מועברת האחריות אל האם. ריבי אומרת "אף פעם לא הצלחתי להבין מה התקלקל בי, מה נפגם", ויגאל מיד מאשים את האם ושואל בכעס: "אבל למה האמא שלך לא דאגה לשמור את הקשר ביניכם?" (עמ' 63). גם התשובה

13. אפשר שזו הסיבה ששורץ מצביע על נשיותה של יערה להצות את גבולות המינדר: אם אני מורדת באמא, אך גם מוכרחה למדל את עצמי על פיה, הרי המפלט היחיד שיש לי הוא להתנהג "קצת" כמו אבא, וראו שורץ (לעיל, הערה 9), עמ' 102–104.

שריבי מספקת לעצמה בסופו של הרומן היא במונחי הדמיון לאם: "רגע", אמרתי שוב, כמעט בשמחה, בהתפרעות של שמחה, כי פתאום הבנתי, כן, זה מה שחיפשתי כל השנים, זה המפתח, 'כשעזבת את הבית, כשנפרדתם, הייתי בדיוק בגילה כשראית אותה בפעם הראשונה, נכון, ואפילו שאני בכלל לא דומה לה, איכשהו הזכרתי לך אותה כשהיתה בת שתיים-עשרה, נכון? כן, זו הסיבה [...] כן, זהו זה, מעבר לכל ספק" (עמ' 204).

לא זו בלבד שריבי מגדירה את עצמה לעומת אמה, אלא שלמרות טענתה שאיננה דומה לאמה, היא משכפלת את בחירותיה של האם, אם כי בסדר הפוך. האם בחרה להינשא נישואי נוחות לאדם שדימתה שיתאים לציפיותיה פחות או יותר, ואחר כך בגדה בו עם גבר נשוי והיתה, במשך שנים, "החצר האחורית" של מאהבה. ריבי בוחרת, ככל הנראה, בחירות דומות, אך הופכת את סדר הדברים: קודם היא אוהבת גבר נשוי, אחר כך היא מתחנת. כשהיא "מרגישה כמו עלילה משנית בדראמה שלכם [של יגאל ואשתו], איזו אפיוזדה שולית במערכה ב'" (עמ' 174 – 175). קשה שלא להיזכר בדבריה של אמה: "אל תסכימי להיות החצר האחורית של אף גבר, לא חשוב כמה נהדר הוא ייךאה לך, תילחמי עליו או שתוותרי, רק אל תסכימי להיות איזו סמטה צדדית" (עמ' 184 – 185).

בין שריבי התחתנה עם הרופא הצעיר שתמך בה ליד ערש הדווי של אמה ובין שלא, ישנן מספיק סיבות לראות בנישואיה קיום של מעין צוואה רוחנית שהיא מייחסת לאמה. על הרופא היא אומרת "כי מי יכול להתאים לי יותר מרופא צעיר וממושקף במחלקה פנימית, והרי גם בעיניך הוא מצא חן, אולי הוא הזכיר לך את אבא כשהיה בגילו, רופא צעיר שענינו רכות ולבו מלא תקוות, ואולי אמרת שהוא נחמד כדי שאדע שאת מורישה לי אותה, שהוא צוואתך ומשאלתך האחרונה" (עמ' 194). העיניים הרכות מרמזות על לאה – לאה היא האישה הלא אהובה, האישה הכפויה על יעקב, אך היא שיוולדת לו בנים ומאפשרת קיום יציב של שושלת ומשפחה. הרמזיה אינה נמחקת גם כשריבי מגלה טבעת נישואים על ידו של הרופא, שכן אנו כבר יודעים שנישואיה לא יצליחו לרגש אותה כמו כתיבת הסיפור הראשון שלה, לא יצליחו לטשטש את תחושתה שיגאל היה האהבה האחת של חייה, אפילו לא ימחקו את קנאתה בזוגות שהיא רואה כאידיאליים וכרומנטיים: "וכעבור שש או שבע שנים, כשתטייל בבוקר סתיו אחד ברחוב דיזנגוף, דוחפת לפניך את עגלת בתה התינוקת, תראה אותם פתאום פוסעים למולה, וקריאת תמהון כמעט תימלט מפיה – הנה הגראנטים – [...] פניהם [...] ישאבו אותה במכונת זמן רבת-עוצמה אל השבוע ההוא במצרים, ואל הקנאה ההיא העיקשת, והיא תמלמל בתוכה – הנה הם עוד יחד, הנה – וכל אותו יום תהיה כאבלה" (עמ' 116).

סיפורה של ריבי, כצפוי, אינו הסיפור האחד והיחיד. הוא כמעט שכפול סיפורה של האם. אולי ה"כמעט" הוא שקובע במקרה זה, ואולי הבחירה בסדר ההפוך, מן הסמטה הצדדית אל העלילה המרכזית המשעממת קמעה, היא שמאפשרת לריבי לגדר את "החצר האחורית" שלה בטקסט הסיפורי, להפוך את הנרטיב הפרוידיאני למה שראוי להפוך אותו – נרטיב ותו לא. אם אפשר לקרוא כך את הטקסט של קציר, הרי התגובה שלה על המיתוס האדיפלי נראית נאיבית פחות: היא ממסגרת את הטקסט הפרוידיאני במסגרת שהוא ראוי לה, כסיפר אחד מכמה גרסאות אפשריות ל"קריאת" ה"עולם".

שלו, לעומתה, מספרת את הנרטיב הפרוידיאני בגרסה פארוודית מלכתחילה. כל מרכיב בסיפור האדיפלי הנשי מוקצן עד גרוטסקיות, כל מאפיין בקבעון האדיפלי מועצם עד גיחוך: המאהב אינו סתם כך מאהב מבוגר, דמות־אב המנחה את הגיבורה בדרכי החיים והתרבות, אלא חבר נעורים של אביה, מאהבה של אמה, גבר נחשק ועקר. אם כבר מאהב על פי המודל הפרוידיאני, מציעה לנו שלו, אז שיהיה המאהב של אמא, זה שהיא לא הצליחה להחזיק בו (או ויתרה עליו). שחזור המניעים האדיפליים אינו מעורר אמפתיה רבה אל הגיבורה של שלו, שהקורא חש הסתייגות כלפיה כבר בתחילת הרומן. יערה של שלו נעה מלכתחילה בין האם לאב ובוגדת בשניהם. כבר בילדותה רחמיה מספיקים רק לאחד מהם: "ואני הייתי הולכת ממיטה למיטה, רואה אותו בשנתו, אותה בשנתה, וחושבת, על מי משניהם לרחם, מסתובבת עם חבילה של רחמים כמו עם תרופה שתספיק רק לבן אדם אחד, אבל זה שיוכה בה יינצל, ולא יודעת למי להעניק אותה. [...]. והישועה היא רחמי הכבדים, המעיקים, שאני לא יודעת למי להעניק ובסוף מעניקה לעצמי" (עמ' 81). הנאמנות המפוצלת, המסתיימת בסופו של דבר בבגידה, חוזרת ומודגשת ברומן. המעבר מהענקת תמיכה ואהבה לאם אל חיקו של האב כה מהיר, עד שאי אפשר לקרוא אותו אלא כפארודיה. כבר בפתחה היא נשארת עם האם המתחלה בחדרה, אך מיד "בוגדת" בה ועוברת אל הסלון, לארח לאביה ולאריה לחברה. אולם לאחר שנראה שבחרה להעניק את רחמיה לאב, היא בוגדת בו עם אריה: "הוא לא ימצא כי התמונה אצלי מאשר האורח בלחש [...]. ואני מתעצבנת, למה הוא לא מגלה לו שהתמונה אצלו, ולמה אני לא מגלה, ואיך הוא ידע שאני לא אגלה, כמו זוג נוכלים אנחנו עוקבים אחרי החיפושים הנמצאים" (עמ' 11).

אותה העברת נאמנויות מהירה, כמעט גרוטסקית, מתרחשת כבר עם מותו של אבשלום, אחיה התינוק. תחילה היא מצייתת לאם המנסה להיניק אותה: "ואני נדבקת בטירוף שלה, פותחת את הפה, למרות שהייתי כבר כמעט בת עשר, ומתחילה לינוק ולינוק את החלב האוורירי המתקתק שהיה כליך חיוני ונעשה ברגע אחד מיותר" (עמ' 130). אולם כשהאב מחפש אותן ובוכה, היא מפסיקה לשתף פעולה עם האם: "והרגשתי שאני תכף נחנקת, והתחלתי להתפתל ובסוף ממש נשכתי אותה כדי להשתחרר ובפה מלא חלב הצלחתי להגיד, אנחנו כאן, אבא" (שם). האם תופסת את התנהגותה כבגידה: "למה גילית עלינו, כמו ילדה קטנה מדברת פתאום עם שגיאות, למה גילית עלינו, בוגדת, הוא לא היה מוצא אותנו לעולם" (שם). היא בוגדת באמה עם אביה, באביה עם אריה, וספק אם היא נאמנה לעצמה.¹⁴ ממש כפי שהיא חושבת שאביה יציל את אושרה אם ימות ויאפשר לה להיצמד אל אריה בהלוויה, כך היא "הורגת" את אמה כדי לתרץ את האיחור לפגישה עם ראש החוג באוניברסיטה; אמנם בתוך כך האם המנוחה הופכת להיות ז'וזפין, "האם המאמצת", אשתו של האב־המאהב, אך קשה להתעלם מנכונותה של יערה להרוג את הוריה על פי צרכיה.

בחירתה הראשונה בבן זוג נעשית כמו מתוך נאמנות גמורה לדרכה של אמה, כאילו הפנימה לגמרי את בחירתה של האם כבחירה הנשית היחידה. לא במקרה מצביע אריה על דמיונה לרחל, אמה, דווקא כשהיא מסבירה לו מדוע נישאה ליוני: "כי הוא הבטיח שיאהב אותי לתמיד, אמרתי בסוף, וידעתי שהוא אחד כזה שמקיים את ההבטחות שלו. זה מה שקורה

14. תבנית המשולש הבוגדני חוזרת ומופיעה בחיי הנישואים של יערה, כשהיא נעה בין שירה לבין יוני ובוגדת בשניהם. על פי תחושתה היא לקחה את יוני משירה שאהבה אותו "באמת". יערה מתברחת ומציעה לשירה שתתן לה את החתול שלה ותיקף לעצמה את יוני - אבל הקורא כבד יודע שיערה עשקה את שירה גם מן החתול שלה. אחד כך, כמובן, יערה בוגדת ביוני ואף יוצרת אנלוגיה מפורשת בין שתי הבגידות: "ואני מנסה כמו עם החתול, אני תמיד אכזישי ובסוף האמת תתקפל מפני השקד, אבל זה לא מרגיע אותי הפעם, כי החתול של שירה מת אבל אריה אבן חי, וכל זמן שהוא חי גם הבגידה שלי חיה" (עמ' 137).

כשנותנים לפחדים לנהל את החיים, הוא צחק, את נורא מזכירה לי את אמא שלך" (עמ' 101).

כשם שרחל בחרה בשלמה משום שציפתה להקים עמו משפחה ולזכות בבטחון כלכלי, כך יערה בוחרת להינשא ליוני, היציב והמשרה בטחון. כפי שהאם משלמת על בחירתה בתסכול ובצחיחות רגשית, כך יערה משלמת על בחירתה ביחסים שנראים להיעצמה "תינוקיים", חסרי ריגוש. יוני הוא המפלט, המקום הבטוח, מי שנמלטים אליו – מהורים (כך הבטיחה לעצמה כשביקרו אותה בטירונות), מזרים מטילי פחד (אריה בפגישה הראשונה), ממוכרות שתלטניות (בבוטיק). אבל יוני נטול מיניות. יוני נתפס כתינוק: הוא כל כך תינוק, עד שיערה רואה דמיון מלא בינו ובין התינוק של שכנתו של אריה. ליוני יש אף "תינוקי", הוא דומה לכבשה – וכזכור, בובת כבשה היתה הצעצוע היחיד שהצילה יערה לאחר מות אחיה התינוק, הצעצוע המנחם. יערה מרגישה שהם כמו אח ואחות: "תמיד הרגשתי יותר נוח עם הפנים שלו מאשר עם הגוף, ואחר־כך נשכבתי לידו והחזקנו ידיים ושילבנו אצבע באצבע, ערומים אבל חסרי מין, כמו ילדים בבית־ילדים בקיבוץ שלא מתרגשים בכלל מהעירום שלהם" (עמ' 86). כמו ריבי של קציר, שמדמה לעצמה שהיא שונה מאמה ולמעשה היא חוזרת על תבניות ההתנהגות של האם בסדר ההפוך, כך יערה של שלו "נמלטת" מן הזוגיות של הוריה באמצעות ייצור של אותו סוג עקר של זוגיות.

לכאורה, הרומן עם אריה הוא הבחירה ההפוכה, כמעט "חוויה מתקנת" של בחירת האם. הבחירה העקרה ביוני מובילה אותה לחיפוש ההתרגשות והאהבה שהאם ויתרה עליהן למען הבטחון הכלכלי והמשפחה, וזאת עוד לפני שהיא יודעת שאריה אבן הוא האיש שאמה ויתרה עליו. החזרה־תוך־זריאציה על בחירותיה של האם מובילה את יערה אפילו לפנטזיה שבתה תמצא את אותם תצלומי עירום של אריה אבן, בתוך אותה קופסת קרטון קשורה בגומיות: "חשבתי על הילדה שלי, הילדה שפעם תהיה לי, מה היא תדע עלי, והיה לי ברור שגם היא תשפש בקופסה הזאת ותחפש תמונות שלי, הרי הוא לנצח יסתובב בינינו, מושך ומקולל [...]" (עמ' 228). חייה נתפסים על ידה כמעין חזרה פרוידיאנית אינסופית, פארודית, על התבנית הראשונית. כדי לבנות לעצמך חיים משלך, מרמזת שלו, אין די בהתבגרות דרך מימוש המודל האדיפלי של פרויד. אפילו אין די באימוץ המודל הנשי של האם, או בווריאציה עליו. כשם שתרצה, גיבורת "בדמי ימיה" של עגנון מממשת את אהבת הנעורים של אמה ואינה מאושרת, כך יערה מממשת את האופציה שאמה זנחה ואינה רווה נחת. אימוץ מודל הנשיות של האם, מראות לנו שלו וקציר, אינו מוליך למימוש עצמי. אבל למעשה, גם המרד בבחירתה של האם אינו מחלף את שתי הגיבורות מן המבוי הסתום של חייהן.

"עוד לפני חדר משלך זה בא, חיים משלך"

אם כן, מהו סיפור החניכה של שתי הגיבורות ולאן הוא מוביל? הן לפני ריבי והן לפני יערה עומדים שלושה דגמים של התנהגות נשית: שניים השאובים מן ההתנהגות של אמותיהן, ואחד השאוב מן ההתנהגות של דודותיהן. כאמור, ריבי מאמצת את שני דגמי הנשיות של

אמה, בסדר הפוך: מודל של נישואי נוחות, ומודל של אהבה לגבר נשוי ונכסף. בדרכה אל הנישואים המקובלים והשלווים מוותרת ריבי על הגבר הבלתי מושג והופכת אותו לאובייקט ספרותי. היא דוחה על הסף, ללא מלים, את הדגם המוצג על ידי הדודה תחיה, המציע אהבה אחת לכל החיים. אולי זה דגם נפלא ומעורר קנאה, אך הוא אינו נתפס בעיני ריבי כרלוונטי לסיפור החניכה שלה-עצמה. יערה מאמצת שני דגמי נשיות שונים המוצגים על ידי אמה, ואולי גם את זה המוצג על ידי דודתה. הן דגם הנישואים השקולים והמשעממים (נישואיה ליוני) והן דגם היחסים עם המאהב המסעיר (הרומן עם אריה) מתבררים כמכזיבים; אף אחד משני הגברים שהיא נתלית בהם אינו מקדם אותה אל מפנה כלשהו בסיפור-השלה. גם אם תנסה את דגם הגירושים של הדודה תרצה, או את זה של איילה, אחותו של אריה, ברור לחלוטין שעליה למצוא לעצמה גרסה משלה לגירושים, שכן מצבה של תרצה נתפס כמעורר חמלה וכפאתטי.

יערה צריכה למצוא לעצמה דגם משלה: "כי היה לי ברור לגמרי שהוא [אריה] לא רואה את עצמו כחלק מחיי, כמו שקבלן שיפוצים שבא לשפץ דירה לא רואה בה את ביתו, ולא מתכוון לגור בה, ומן הסתם גם יוני באיסטנבול הרחוקה כבר לא רואה את עצמו כחלק מחיי, ומסתבר שלאף אחד אין חלק בחיי, ובצדק מסוים, גם אני הייתי שמחה להסתלק מהם, אבל אין לי לאן, והחיים האלה הם רק שלי, עוד לפני חדר משלך זה בא, חיים משלך" (עמ' 235). מהם "חיים משלך"? מהו הסיכוי של הגיבורה לבנות לעצמה חיים משלה? הרגע שיערה מתגעגעת אליו, הרגע שהיא זוכרת כרגע של סיפוק נטול צער בילדותה, הוא רגע של אושר הנובע מתוך עצמה. ואכן, כך היא גם מתארת את תחושת הסיפוק הממלאת אותה בפעם היחידה שהיא נהנית מיחסי המין שלה עם אריה, הפעם שבה היא שוכחת את נוכחותו אותה בחדר ובמיטה:

ונדמה לי שאני שם לבד עכשיו וכל המתיקות עולה מתוכי, וזו המתיקות האהובה עלי ביותר, זו שעולה מתוכי, כמו כשהייתי נלחצת אל המדפים בספרייה הישנה בשכונה, מתוך החלונות מציצים ענפי היערה והלנטנה בשלהבת של צבעים וריחות, ומאולם הקריאה בוקעות לחישות מרגיעות, ואני לבד בין המדפים של הרומנים השמנים, ואת כולם כבר קראתי לפחות פעם אחת אבל אני בכל זאת באה לבקר אותם. [...] ולוקחת לי ספר עבה, וישר מוצאת בו את מה שחיפשתי, ומתוך העמודים הישנים היתה עולה המתיקות הזאת, האהובה (עמ' 297-298; ההדגשות שלי).

רגעי האושר היחידים של יערה הם רגעים שאינם נוגעים באדם אחד. רגעי האושר הכרוכים בהורים, ביוני או באריה נוגעים תמיד בצורך לרחם, לטפל – או לדרוש את הטיפול, הרחמים וההגנה המגיעים לה. הסיפור של יערה קורמן הוא הסיפור של מי שמחפשת את הסיפור שלה. כמו הילדה בספרייה, שלמדה למצוא בספרים מיד את מה שחיפשה, שהצליחה לספר לעצמה את סיפור תחייתו של האח התינוק והעברת הטיפול בהורים אליו (שם) – מה שייאפשר, כמובן, את שחרורה מעול ההורים – כך גם האישה הצעירה מחפשת את הסיפור שלה. כמו הנרטיב של פרויד, גם סיפורו של

עגנון הוא רק סיפור אחד. סיפור החניכה של יערה עשוי להתפתח מתוך קריאתה באגדות החורבן. אחרי ככלות הכל, מדובר בגיבורה שמעדיפה שהמאהב שלה לא יפריע את עולם הסיפור הפנימי שלה: "ואז הוא שאל את השאלה הכי דוחה, מה את אוהבת בי, ואמרת, שלא שומעים את הצעדים שלך בין המדפים, והוא שאל, ומה עוד, ואמרת, את כל השאר אני שונאת אבל זה כנראה מה שקובע" (עמ' 298).

יערה עוסקת באגדות החורבן במסגרת עבודת התזה שלה על "השבר האישי באגדות החורבן" (עמ' 109). האגדה שהיא חוזרת ומספרת ומפרשת בתקופת יחסיה עם אריה ובמקביל להם היא האגדה על שוליית הנגר שגזל את אשת הנגר,¹⁵ אחת מקבוצת אגדות המנמקות את החלטתו של אלוהים להחריב את בית המקדש השני. הפרשנות שיערה מעניקה לאגדה מעניינת כמעט יותר מן האגדה עצמה, הנמסרת במקור בתמציתיות ולכאורה אף ללא כל מקום לפרשנות:

15. וראו למשל עמ' 108, 110, 143, 191, 199, 291, 304-306, 309 ועוד.

מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ושוליה של נגר היה. פעם אחת נצרך רבו ללוות. אמר לו: שגר אשתך אלי ואלוונה. שגר אשתו אצלו, שהתה עמו שלושה ימים. קדם ובא אצלו. אמר לו: אשתי, ששלחתי לך, היכן היא? אמר לו: אני פטרתיה לאלתר, ושמעתי שהתינוקות התעללו בה בדרך. אמר לו: ומה אעשה? אמר לו: אם אתה שומע לעצתי - גרשנה. אמר לו: כתובתה מרובה. אמר לו: אני אלווך ותן לה כתובתה. עמד זה וגרשה. הלך הוא ונשאה. כיוון שהגיע זמנו ולא היה לו לפדוע, אמר לו: בוא ועשה עמי בחובך. היו הם יושבים ואוכלים ושותים - והוא היה עומד ומשקה להם. והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסותיהם - ועל אותה שעה נחתם גור הדין (גיטין, נ"ח).¹⁶

16. ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי, ספר האגדה: מבחר האגדות שבתלמוד ובמדרשים, כרך ראשון, ספר ראשון, תל-אביב ת"ש, עמ' רנט. האגדה מופיעה כלשונה בעמוד 199 ברומן מיי אהבה, כשיערה, ה"כלואה" בהדר השינה של אריה בעת שהוא יושב שבעה על אשתו, שומעת את קולו של אביה שהגיע לניחום אבלים.

הפירוש הראשון העולה על הדעת הוא, קרוב לוודאי, פירושו של הפרופסור רוס, הטוען שהדמעות הנושרות אל הכוס, הדמעות שבשלהן חרב בית המקדש, הן דמעות של כעס וזעזע על העוול שנגרם לו: "מה זאת אומרת, הרי זה מובן מאליי [...] על עצמו הוא בכה, על אשתו שהיתה לאחר, על העוול הנורא שנעשה לו!" (עמ' 304). יערה, המזדהה עם אשת הנגר, האישה הבוגדת, מרגישה אשמה בחורבן שני הבתים: ראשית, היא אשמה בחורבן הבית שלה ושל יוני, הלא הוא בית שני. אולם האגדות על חורבן הבית אינן מקפידות על דיוק כרונולוגי, ויערה עצמה מערבת את שני הבתים זה בזה, וכך הופך חורבן הבית השני גם לחורבן הבית הראשון, "בית המקדש" של ילדותה, הבית הנטוש שבו ידעה אושר עד שתמימות מבטה נפגמה, עד שקיימה לראשונה יחסי מין ב"בית המקדש".¹⁷ הגירוש מגן עדן, האחריות לחורבן הלאומי (או, לפחות, המשפחתי), הגלות - כל אלה מוטלים על כתפיה של אשת הנגר, שיערה מזדהה איתה, כאמור. אין פלא שיערה מסיטה את פרשנותה לטקסט לאורך הרומן, כך שנטל האשמה ייפול פחות ופחות על כתפיה שלה. פרשנותה של יערה מתחילה ב"איזה מזל שאין עכשיו בית מקדש, אחרת כל דבר רע שהייתי עושה הייתי בטוחה שבגללי הוא ייחרב" (עמ' 108), עוברת דרך "ניסיתי לדמיין אותי ואת אריה אוכלים נקניקים ושותים קוניאק ויוני ממלא לנו את הכוסות ובוכה" (שם), וממשיכה בפתח המילולי: "והחלטתי שאני אולי כמו האישה באגדה, שלא יודעים מה היא

17. על הבית הנטוש, על קסמו ועל ההתפתחות ממנו ראו מיי אהבה, עמ' 110-112.

הרגישה באמת, אפשר רק לנחש לפי מעשיה" (שם). תפקיד האישה באגדה כה קשה ליערה, עד שהיא אפילו מצליחה להזדהות עם הבעל: "כאילו אני בעצם הבעל המרומה שמגיש את האוכל באגדה ההיא, ובוכה לתוך הכוסות, הבעל שבגלל צעריו נחרב הבית, ואריה הוא האישה, ורק הדמות השלישית חסרה לי" (עמ' 143). מובן שיערה אינה יכולה להישאר בתפקיד הבעל המרומה זמן ממושך, הן בשל הנסיבות (הרי היא שלקחה לה מאהב, ולא יוני), והן בשל היותה אישה. אולי בשל כך היא חוזרת ומדגישה את הצמצום והאיפוק בדרכי הסיפור של הטקסט המקורי: הלא האגדה מורכבת רובה ככולה מתיאור מעשים ומדיאלוג תמציתי בין שני הגברים הנוטלים בה חלק. קולה של האישה לא נשמע, ולכן יערה אומרת: "נכון, הרי אני כמו האישה באגדה, רק מעשי יכולים להעיד" (עמ' 291).

בסופו של דבר יערה מטילה את האשמה על הבעל, בפרשנות מקורית המדהימה אפילו את המנחה שלה. מהשתתפות בצעריו של הבעל וכעס על השוליה ועל האישה ששיתפה עמו פעולה, עוברת יערה לטיעון שונה לחלוטין: "לא על העוול שנעשה לו הוא בכה אלא על העוול שעשה הוא לאשתו, הרי הוא האיש הרע של האגדה הזאת, אפילו יותר מהשוליה שלו ובוודאי שיותר מאשתו" (עמ' 304). הפרשנות של יערה אכן מדהימה למדי, פמיניסטית למהדרין, ולמען האמת די קשה להתווכח אִתָּה. הרי בסופו של דבר הבעל הוא ששלח את אשתו אל השוליה, הוא שלא טרח להפיש אחריה שלושה ימים ושלושה לילות ולא ניסה לאסוף אותה ולנחמה, אם אכן התעללו בה בדרך, אלא הזדרז לגרשה: "למה אינו חוקר ודורש, למה אינו שואל את פיה, הרי הוא עצמו שלח אותה לכל ההרפתקה הזאת" (עמ' 305). כתב ההגנה של יערה על אשת הנגר, המבוסס בעיקר על אי

ידיעה או על פערים בטקסט, מרשים בעוצמתו. הטענה שאי אפשר לדעת עליה דבר גם על פי מעשיה, שכן היא פסיבית לחלוטין, היא טענה כה מוחצת, עד שהפרופסור מודה גם הוא: "נראה שמעשיה אינם מעידים עליה ולכן אי אפשר להאשים אותה, גם אם היא אשמה אי אפשר להאשים אותה" (עמ' 306; ההדגשה שלי). לכאורה, לפנינו זיכוי מוחלט מאחריות ומאשמה. גם אם יערה אשמה בחורבן הבית השני שלה, אי אפשר להאשים אותה. האשמה מוחזרת אל חיקו של הקורא־המאשים, שנפל בפח ההטעיה של הטקסט. אם האשמנו את אשת הנגר, עלינו לחזור בתשובה. על פי אותו קו מחשבה, אם האשמנו את יערה בריקון חייה הריקים של חברתה שידה, בשברון הלב של יוני, או אף בהרס חייה שלה־עצמה, עלינו לחזור בתשובה ולתקן את טעותנו. נבזרדן, מחריבו של הבית הראשון, אינו אלא כלי בידי האל. בת קול יוצאת ואומרת לו: "עם הרוג הרגת, היכל שרוף שרפת, קמח טחון טחנת".¹⁸ יערה, שהורסת את ביתה השני, אינה אלא כלי בידי כוחות פעילים חזקים ממנה: "חיים ריקים רוקנת, גבר מושפל השפלת, היכל שרוף שרפתי" (עמ' 285). אולם גם פרשנות אוהדת זו של סיפורה של אשת הנגר מובילה למבוי סתום. אפילו אם הפנטזיה של יערה בדבר הבעל המבקש את סליחת אשתו לאחר החורבן היא פנטזיה מנחמת, היא אינה מובילה לחיים משל עצמה (הן ליערה, הן לאשת הנגר), או אפילו לסיפור משל עצמה. עדיין מוטלת על יערה המשימה שהטיל עליה הפרופסור רוס, למצוא אגדה אחת נוספת שתתאים לְתָה שלה (עמ' 307). ואולי, המשימה האמיתית היא זו שיערה מטילה על עצמה: לברר איך הסיפור מטעה את הקוראת ולספר סוף־סוף סיפור

18. ביאליק ודיבניצקי (לעיל, הערה 16), עמ' קפס.

אחד אמיתי. סיפור זה יהיה הסיפור שלה, החיים שלה: "אני אנסה למצוא עוד אגדות חורבן שמטעות את הקורא בכוונה, שעוזרות לו להכשיל את עצמו, כי הטעות היא קודם כל רוחנית, ולכן התיקון שלה צריך להיות רוחני, אתה לא רואה?" (עמ' 307). יערה קוראת את אגדת החורבן כסיפור מטעה שיש לפענחו או לספרו אחרת משנהוג, כסיפור שאסור להיות על פיו. ממש כשם שהסיפור האדיפלי מכשיל אותה בחייה, כך היא רואה את אגדת החורבן כמכשילה את הקורא התמים. "אתה חושב שאפשר למנוע טעות?", היא שואלת את המנחה שלה ומוסיפה: "מי שרוצה לטעות, יטעה בלאו הכי, ושנינו כנראה רצינו לטעות בקריאה של האגדה הזאת, כל אחד מהסיבות שלו [...] אבל אם טועים בקריאה של החיים משלמים מחיר אמיתי" (עמ' 306–307).

שלו אינה מסתפקת ביצירת הקבלה כמעט מלאה בין הסיפור לבין החיים, בין היכולת לפרש אגדת חורבן לבין הצורך או היכולת "להציל את כל החיים שלי" (שם). הסיפור שלה הוא, כאמור, סיפור פוסט-מודרניסטי, מפורר, שמציע נרטיב רק כדי לפרק אותו. החיים הם סיפור, ואולי לא סיפור אלא פרשנות של סיפור. ייתכן שהפרשנות שרירותית, אך יחד עם זאת יש בה כדי לשכנע. יערה מבצעת את המשימה שהטיל עליה פרופסור רוס, או אולי לא את המשימה הזאת דווקא אלא את המשימה של הצלת חייה, או אולי שתי המשימות חד הן; ואולי היא נכשלת בביצוען של שתי המשימות כאחת. היא, או המחברת שלה, ממציאה "אגדת חורבן" ההולמת את חייה, כפי שהיא קוראת אותם: "ואני יודעת שמצאתי בדיוק את מה שהייתי צריכה, האגדה על בת הכוהן שהשתמדה ערב החורבן, ואביה ישב עליה שבעה, וביום השלישי היא באה ועמדה מולו ואמרה לו, אבי, לא עשיתי כן אלא כדי להציל את נפשי, אבל הוא סידר לקום מאבלו ועיניו זלגו דמעות עד שמתה, ואו הוא קם והחליף את בגדיו וביקש לאכול לחם" (עמ' 309).

האגדה שממציאה שלו לסיום סיפורה של יערה היא אגדת חורבן הנקשרת ישירות לחייה של יערה. יערה זוכרת את אמה קוראת לה את האגדה ואת אביה טוען שהסיפור עצוב מדי. התנהגותו של הכוהן מזכירה, כמובן, את התנהגותו של דויד טרם מות התינוק שלו ושל בת שבע (שמואל ב יב יד–כג): כל עוד ניתן היה להעביר את רוע הגזירה (מוות במקרה של דויד, שמד באגדה זו), האב צם; עם המוות, הוא קם מאבלו. סיפורו של דויד קשור לסיפורה של משפחת קורמן דרך סיפור יחסיו עם בנו אבשלום. הפסוק שקישר בין רחל לבין אריה היה פסוק התוכחה של יואב לדויד לאחר מות אבשלום, רחל קראה לבנה אבשלום, ועם מותו קרא שלמה קורמן על קברו את קינת דויד על אבשלום. אולם מיקומה של אגדה זו בסיום הרומן לא רק מבליט את הקשר שבין אגדות החורבן לחייה של יערה, אלא הוא גם יוצר קשר הדוק בין אשמת הגברים ובין שתי אפשרויות ההתנהגות המנוגדות זו לזו הפתוחות לפני אישה: האישה הפסיבית של הנגר אינה אשמה, אשמים בעלה ומאבה; אולם גם בתו האקטיבית של הכוהן אינה אשמה, שכן היא ניסתה להציל את נפשו של אביה. האישה המקריבה את עצמה והאישה המוקרבת על ידי בעלה או על ידי אביה, שתיהן קורבנות של הגברים שסביבן. האפשרות לספר סיפור משל עצמי מוארת כאן כאשליה: האישה האקטיבית והאישה הפסיבית חד הנה.¹⁹ גם קציר וגם שלו מראות עד כמה עצם אפשרות הבחירה אינה מובנת מאליה, עד כמה אין זה ברור שלאישה יש חיים משלה, עד כמה הבחירות מוכתבות על ידי אחרים. שלו אף מנסחת טענה זו במלים, גם אם

19. נקודה זו הווארה מהיכס אחר במאמרו של יגאל שוורץ המדגיש, ואולי אף מעצים, את התנהגותה הפסיבית של יערה (לעיל, הערה 9). שוורץ, המציג את יערה כמי שבחרת להישאר רדומה, בנוסח היפהייה הנרמזת או שלגיה בטרם נשק לה הנסיר, תומך בעקיפין בטענה שדומן של שלו הבחירה האקטיבית אינה אלא בחירה מרומה, אשלייתית.

הן נאמרות על בחירת מסעדה סינית: "ואני נרגעתי קצת כי זאת באמת היתה בחירה שלי, אבל אולי בעצם הובלתי לזה, אני כבר לא זוכרת" (עמ' 294). ריבי של קציר בוחרת – אם אכן לא הובלה לבחירה – באופציה הקונפורמית שאמה בחרה בה כשנישאה לאביה. האהבה, ההתרגשות, ואתן גם "החצר האחורית" העקרה, נשמרות לכתובה. יערה של שלו הודפת את שתי הבחירות של האם. תחילה, כשהיא בוגדת ביוני, היא דוחה את הבחירה באביה, אחר כך היא דוחה גם את האופציה של המאהב. לאחר שהיא מסבירה לעצמה שאריה "תלוי לגמרי בתלות שלי בו" (עמ' 301) והולכת לפגישה עם הפרופסור רוס באוניברסיטה כשהיא משוכנעת ש"באמת אין לי לאן לחזור" (שם), אמה דוחפת אותה פעם אחת נוספת אל זרועותיו של יוני – האופציה הישנה, הוודאית, אופציה בטוחה ומוגנת כל כך "שזה משהו שדומה לאושר, חד-משמעי וברור, נעים אפילו מהאושר כי פחות חרדים לוי" (עמ' 311). אולם לבסוף, לאחר ההכנות המרובות, בשדה התעופה, היא מוותרת גם על יוני: "ולרגע אני רואה אותו לעצמו, יוני הנפרד ממני, יוני הזכאי לחיים משלו, ואני אומרת, תני לו, תני לו ללכת" (עמ' 314).²⁰

יערה, שלאורך הרומן כולו סירבה לבחור והעדיפה להתנהג כתינוקת שאחרים מחליטים בשבילה, יודעת בסופו של דבר (ואולי גם זה זמני בלבד) ש"שני הגברים של החיים שלי, [...] הצליחו לבטל אחד את השני ואחר-כך כל אחד את עצמו, והשאירו אותי לגמרי לבדי" (עמ' 317). אולי לא תהיה ליערה ברירה אלא לבחור לעצמה חיים משלה, אולם הסיכוי שתגיע לידי כך אינו נובע מפתרון הקונפליקט האדיפלי או ממימושו של הנרטיב הפרוידיאני. דווקא הדחייה הסופית של פתרוניתיה של האם משאירה לנו פתח לקוות שיערה תנסה לחיות את חייה שלה.

"פעם נתנו להלן קלר פומפיה"

והיא מיששה אותה ושאלה, מי כתב את הזבל הזה"

למרות השוני הבולט כל כך בין למאטים יש את השמש בבטן לבין חיי אהבה, למרות שהפואטיקה של קציר שונה מהותית מן הפואטיקה של שלו, למרות שקציר משחזרת ומשמרת את הסיפור של ריבי ואילו שלו מפורדת את הסיפור של יערה, שתיהן מממשות את הנרטיב הפרוידיאני בדרך המעוררת הסתייגות, מפורשת או מובלעת, מן ההשתמעויות שלו. הן אצל קציר והן אצל שלו האב נעדר, או נוכח-ינעדר, בחיי בתו. בשני הרומנים גם האב הבילוגי וגם הגבר המאומץ על ידי הגיבורה כמאהב, כדמות אב, מכזיבים כמעט בכל המובנים. "מורה הדרך" הגברי אינו מוביל את הגיבורה להתבגרות או לסוציאליזציה כלשהי; הוא טועה ומטעה. "היבשת האפלה" של פרויד מתגלה כיבשת שהתיירים הפרוידיאניים פשוט לא רצו לראותה. כשאישה ממציאה את עצמה ואת הסיפור שלה מחדש, הגבר הופך ל"יבשת אפלה": הגברים אצל שלו וקציר הם קפריזיים, בלתי מובנים, לא רציונליים. לדוגמה, לאחר שיגאל משיג סוף-סוף את אהבתה של ריבי הוא "נתפס" במתכוון על ידי אשתו ונוטש את אהובתו, ואריה אמנם מוצג כצייד גברי, אך הוא מתנהג כמו אישה קפריזית סטריאוטיפית: הוא רוצה ומיד דוחה, מבקש שיערה תבוא

20. מעניין שאפשר, להערכתה של יערה, להעניק ליוני חיים משלו במחי ויתור אחד על הבחירה בו. הדגם העולה על הדעת הוא זה של רודה של יערה, אלכס, שזכה לדמות מחודשת ולנעורים מחודשים בחיקה של אישה חדשה לאחר הרודה תרצה ויתרה עליו.

21. הגברים האניגמטיים, הבלתי מובנים, חוזרים ומופיעים אצל יוצרות שונות זו מזו כמו עמליה כתבאי-כרמון, יהודית הגדל, יעל הדיה, סביון ליברנט, אילנה ברנשטיין - ואלה, כמובן, רק כמה דוגמאות מקריות.
22. הערה מעניינת על הקשר המפתיע שניתן לראות בין הגל הפמיניסטי של שנות הששים והשבעים לבין תחיתן של קריאות פרוידיאניות של יחסי אמהות ובנות אפשר למצוא בספרם של אפיניאנסי ופורסטר (לעיל, הערה 45).

אליו ומיד טוען שכלל לא ביקש זאת, ומתעניין בעיקר בשאלה אם ולמה היא אוהבת אותו.²¹

התבגרות, בחירה מחדש או הסתגלות חברתית – כל אלה עוברות בראש ובראשונה דרך ההתמודדות של הגיבורה עם האם.²² אולם תהליך ההפנמה של הנשיות דרך הדגם שמספקת האם נועד לכשלון. קציר ושלו קוראות את הנרטיב הפרוידיאני כסיפור חניכה נשי המוביל למבוי סתום. הפנמת דמות האישה על פי הדגם של האם, או על פי דגם הפוך לזה של האם, אינה מובילה למימוש עצמי מובן מאליו. הפנמת הדגם של האם מוליכה לחיים עקרים, משמימים, ילדיים בעליל, כלומר להעדר תהליך חניכה של ממש (כמו חיי הנישואים של יערה ויוני) או לחיים שנתפסים כמשניים וחיוורים לעומת סיפור האהבה הגדול, חיים נטולי מימוש עצמי (נישואיה של ריבי). ואילו אימוץ המודל המנוגד לזה של האם מסתיים בכשלון. למעשה, אין הבדל מהותי, מבחינת תהליך ההתבגרות והאישור העצמי, בין הרומן הכושל עם יגאל לבין הרומן הכושל עם אריה; שניהם מוליכים, בסופו של דבר, לכתיבת טקסט או לפרשנות של טקסט. בשני המקרים, הנסיון לחיות ולקרוא חיים של אישה במונחים שהפנימה התרבות המערבית בעקבות פרויד מתגלה כנסיון-שווא.

כדי לספר את הסיפור שלי, כדי לחיות את החיים שלי, יש לספר סיפור שונה מן הסיפור האדיפלי, או לצרף לו פרק נוסף. קציר מראה לנו שגם מי ששוכבת עם "אבא" אינה זוכה בהכרח להדרכה נכונה לחיים, וגם אם יש לה בת, אין פירוש הדבר שזו מפצה אותה על מה שאבד לה. שלו בוטה יותר: גם מי שמימשה את הפנטזיה הלא ממומשת של אמה, לא מימשה בהכרח את הפנטזיה שלה-עצמה; היא אפילו לא בהכרח יודעת מהי הפנטזיה שלה. המימוש דרך נישואים ואמהות גרוע אפילו יותר, שכן פירושו החד משמעי הוא ויתור על ה"אני". כשיערה מדמיינת את חייה כאם, היא מוחקת את עצמה לחלוטין: "וכל צערי וכל שמחתי, וכל פחדי וכל זיכרונותי, וכל אכזבותי ותימהונותי, וחרדותי ומאויי, כולם יחד ייהפכו ליצור חי, רך ויפהפה, ענוג וסוער, תינוקת שעוד עשרים שנה תחטט בתמונות ישנות באצבעות שקופות, ומעכשיו רק בשבילה אני אחיה, כי אצלי חיי האהבה נגמדים היום" (עמ' 312-313). לתינוקת, כמובן, לא תהיה ברירה אלא לחזור במדויק על מסלול חייה של יערה – החוזר, מצדו, על מסלול חייה של רחל אמה, אל קופסת הנעליים ותמונות האהבה של אריה אבן.

חיים משלי, כך עולה מן הרומנים שלפנינו, הם בחירה משלי. בחירה שאיני מובלת אליה, לא מכוח המיתוס התרבותי המכתיב לי לחפש דמות אב, לא מכוח הרצון לממש את הציפיות ממני כאישה, ולא מכוחה של התניה תרבותית אחרת. לא כמי שמגדלת ילדים, מטפלת בסובבים אותה ובסופו של דבר מואשמת בכך שבזזה את חייה, כמו אמה של יערה (עמ' 80); לא כ"חצר האחורית" של מישהו, כמו אמה של ריבי; לא כמו אשתו הפסיבית של הנגר, ואולי גם לא כמו בתו של הכוהן הגדול, שבחרה להמיר את דתה למענו והוא יושב עליה שבעה. אולי הוויתור על עמדת הילדה הפסיבית, זו שמישהו בוחר ומחליט בשבילה (יערה, או אשתו של הנגר באגדת החורבן, או ריבי, שאמה "הורישה" לה בעל), ועל עמדת ה"מטפלת", המקדישה את חייה "למען" מישהו ולמעשה אינה בוחרת בדרך משלה למען עצמה, יוביל ל"אני" אינדיבידואלי ומגובש.

האפשרות היחידה שגיבורותיהן של קציר ושל ממשות היא האפשרות לספר את הסיפור מחדש. הנרטיב הדומיננטי מתגלה כלא מספק, ולפיכך ריבי כותבת מחדש את הסיפור ומשתעשעת באפשרות לשנות את סופו: "אילו הייתי לוקחת אותנו למסע הזה [...] עם תפאורה אחרת, ואור שונה, אולי גם ההמשך היה אחר, ואולי גם הסוף" (עמ' 120). יערה, בדומה לריבי, ועל אף השוני בין מי שכותבת למי שמפרשת, היתה מעדיפה את הסיפור של עצמה, ללא עימות של ממש עם הריאליה: "אולי יותר מלהיב לדמיין את הדברים או לשחזר אותם מאשר לחוות אותם" (עמ' 240), היא סבורה, ו"התמונה שתהיה לך בראש היא תמיד יותר שלמה ממה שתראי בעיניים [...] או אולי עדיף להישאר בתוך הראש, לא לראות מקומות, לא לפגוש אנשים" (עמ' 270–271).

ריבי כותבת, יערה חולמת ומדמיינת, מפרשת סיפורים של אחרים וממציאה אותם. עם כל השוני ביניהן, הפעולה היחידה שהן עושות ואינן מבטלות, הפעולה היחידה שאיננה מחזירה אותן לנקודת המוצא, היא הפעולה של בדיית הסיפור. ברומן של קציר מופיעה פעמיים אותה בדיחה עצמה: "פעם נתנו להלן קלר פומפיה והיא מיששה אותה ושאלה, מי כתב את הזבל הזה" (עמ' 67, 194). בפעם הראשונה הבדיחה איננה מצחיקה; בפעם השנייה, לקראת סוף הרומן, היא מצחיקה מאוד, שכן במהלך הקריאה למדנו מה משמעותו של ה"זבל": אם הנרטיב הגברי אינו מחלף אותי מן המעגל הסגור שאני לכודה בתוכו, כך משתמע מהתנהגותן של הגיבורות, אם מה שנותנים לי לקרוא הוא "זבל", אבדה לי את הסיפור שלי, וכך אולי אמציא את עצמי ואת חיי. מינה, הגיבורה של אורלי קסטל-בלום בספרה המינה ליזה, מודה: "וואולם, שוב אני מזכירה לעצמי שאני אינני הגיבורה של הרישומים האלה, אם כי מודה אני, למרות כל המגבלות, היד נסחפת לעתים, מתאוה היא לספר את סיפורי שלי, חסר עניין ככל שיהיה, אבל אני מרסנת את עצמי, או, ליתר דיוק, מזכירה אני לעצמי שאני מרוסנת".²³ דומה שהגיבורות של צרויה שלו ויהודית קציר כבר אינן כה מרוסנות.

23. קסטל-בלום, המינה ליזה ולעיל, הערה 1, עמ' 24.