

בפתחו של הגיליון התשיעי

בגיליון שלפניכם, התשיעי במספר, שישה מאמרים, בעברית ובאנגלית, ושלושה מדורים העוסקים במגוון של נושאים בחקר מדינת ישראל והציונות.

עומר ברקמן מבקש במאמרו לבחון מחדש אחדים מהמיתוסים על הצלת יהודי דנמרק בשואה ועומד על הגורמים להיווצרותם. במאמרה של עדי אישה היא דנה ביצירתה של שושנה שבבו, המזוהה כסופרת העברית המזרחית הראשונה, ובאופן שבו היא ביקשה להציג גישה שונה מהגישות הפטריארכליות והציוניות שאפיינו את בני דורה. מאמרו של אייל גינצברג, סוקר את תופעת מודעות ההיכרות והשידוכין בעיתונות בעשור הראשון למדינה; מודעות אלו מאפשרות להביט על החברה מזווית שונה ולהתחקות אחר הלכי הרוח וחיי היום-יום בתקופה מעצבת זו. בחלק באנגלית של הגיליון שלושה מאמרים. המאמר של יורי קיום מציג שתי גישות קוטביות של יהודי אמריקה להתמודדות עם הידיעות על השואה ומנתח את המאבק החריף שהתחולל בין הקבוצה שזוהתה עם הרב סטיבן וייז ובין הקבוצה שזוהתה עם הלל קוק (פיטר ברגסון). מאמרו של אמיר לוקר-בילצקי עוסק בייצוג של חיללים הומוסקסואלים בסרטיו של איתן פוקס וביישומו של מושג ההומו-לאומיות (homonationalism) למקרה הישראלי. מאמרה של קלאודיה דיטרך, החותם את הגיליון הזה, מבקש לעמוד על הזיכרונות המשתנים של יהודי איראן שעלו לישראל בנוגע למהפכת 1979.

בנוסף למאמרים, מתהדר גיליון זה בשלושה מדורים ותיקים: מדור ריאיון, מדור 'ממדף התואר השלישי' ומדור 'מן הארכיון', שחוזר להופיע לאחר הפסקה של כמה גיליונות.

בפתח הגיליון ריאיון עם נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת בדימוס דורית ביניש. הרקע לריאיון הוא המאבק המתמשך, ההולך ומסלים בשנים האחרונות, בשאלת תפקידי של בג"צ ומערכת היחסים בינו ובין הממשלה והכנסת. ביניש עומדת בדבריה על שורשי ההיסטוריים של דיון זה ועוסקת גם בסוגיה הנפיצה של 'תיקון חוקתי לא חוקתי' ביחס לחוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי.

במדור 'מן הארכיון' מובאים קטעים מיומנו האישי של אחד המשתתפים ב'מבצע קולומבוס', שבו הפליגה קבוצה של מלחי חיל הים הישראלי בשני כלי שיט מישראל לארצות הברית כדי ללוות את מסעו הראשון של ראש הממשלה דוד בן-גוריון בקהילות היהודיות שם ולהשתתף באירועי ההשקה של מלווה העצמאות והפיתוח ('בונדס') במאי 1951. היומן מספק נקודת מבט אישית מרתקת על היחסים בין ישראל ליהודי אמריקה, והוא מתפרסם כאן לראשונה.

במדור 'ממדף התואר השלישי', החותם את החלק בעברית, אנו מציגים לפניכם גם הפעם מבחר תקצירים של מחקרים מרתקים לתואר שלישי מהשנים האחרונות העוסקים במדינת ישראל והציונות.

אנו מודים לחוקרים הצעירים ולתלמידי המחקר ששלחו מאמרים למערכת, שחלקם מתפרסמים בגיליון הזה. כתב העת משנה בימים אלו את פניו וכעת מקבל מאמרים של תלמידי מחקר ושל מי שטרם עברו חמש שנים מיום אישור הדוקטורט שלו. מאמרים עבור הגיליונות הבאים של ישראלים יש לשלוח על פי ההנחיות המובאות באתר כתב העת: www.bgu.ac.il/israelis. קבלת המאמרים לפרסום כפופה להליך שיפוט כמקובל בכתבי עת אקדמיים.

מערכת ישראלים