

המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי • אוניברסיטת בן-גוריון בנגב • 52-853, באר-שבע 84105
טלפון: 07-2323-2323 • מז'זון: 07-647-6607 • ICTR Web: <http://www.bgu.ac.il/ICTR>

דפוסי תרומה
והתנדבות בישראל

הוכיח שכתם כ-1999 התקיים בכוכן ולד בירחליס
ובס עיון שכורחו הוויה יזמותי וזרומה
התנדבות של הציבור הישראלי. יוסי העיון
ערך א' המרכז הישראלי לחקור התנדבות השלישי
בשנתו הראשון, המזמין להזמנות וטבות
התקנדבות והפלקרים. בפוך עם העיון יפהה
贊能 רשותה של אמצעי טקר התנדבות
התנדבות של הציבור הישראלי והזמנה לילך
אסקן טפויוקט המחקה השוואתי הבינלאומי
של המגזר השלישי של אוניברסיטת צוות
הופקיס. בכנס נטול רולץ חוקרים וסטודנטים
מתאריכים מתקדים. מהלכי טלפרוכ וקורות
מונען יהודית שווות במנורה הציבורית
חסך. שרך בתחילת שנות ה-90 ובדק את דמי
התנדבות והתרומה של הציבור בישראל בשנות
1990-1995 הוא בלבד 15,000 משכבים הטעויז זורם
וויוצב של האוכלוסייה, או שכך שבחן לעומת
חוויות שונות בשיעורי התרומה והתקנדבות
הפרטליות ולהלא פומילין). יעוץ, מאיהו
חוויות דיאוגרפיים על מוגדים ותורמים. מגדות
יחס-התקנדבות ותרומה ועוד. הסקר מומן
בל-ידי קות'ן גנרב ומרן באנטן.

בדרכו הראשון של יום העיון, שאותו התחה
יר ברוך לו (המודעתה הלאומית להנдрות
מושבאות), הגה פרנץ קור אונואל שי את הבסיס

תוכן הנטיעות:

- | | |
|---|---|
| A | ההמprocו כבנס לשנת פעילותה
השלישית |
| A | דפוסי תרומות והתנדבות בישראל |
| B | דבר פנה המproc
בסיס הנתונים של המproc השלישי |
| C | ראיון עם חייל בצה"ל |
| C | פריטים חדשים |
| D | כותר חדש |
| D | מלחת בשטח הכלכלי ותשי"ס |
| E | סקג' קורא |

המרכז נכנס לשנת פעילותו השלישית

בימי החגון השני (ניצן פפראס) בוחך שבדק את צוותי הנחויות-הדרוריות של הנזק העסקי ונשראל מחקר זה נהנה על ידי פטוש אריה ריבבל מובה הספר לפניה עסקום גאנזענערלעטן גאנזענערלעטן

המחלות המהירות החושה של הרכוב מזכה אותה בשני ושהאיים. יופשי וזרותה של תזוזיהם גדולים, וחוקר אותו מבהלה דרי איננה סילבר מחדר שני בתמיהה בתקולות של ארגוניב לאר כבוק ורוצ' ומנוח עלי זו אשון יוכנין. צי
ציאן ומקלט (רב) בדרכם גג-הא

על המפתוחות מס' **הנתונים** על הטענו ואישיו
תובלו לקרו בא בהרבה בהשיד הנגיוון, בראשו
שיצירע עם הפניה בפועל של נסיך הנתוניים מאר
פצעם.

השנה יוח המרכז בסדרת פרטומים חדש.
בנסנת הסדורה של עבודות בתהליך (偶尔的
Papers) יפרסמו עבודות מחקר ואשראי של
חוקרים, וنبנות התחום של תלמידיו תואר שם
ואאלאשו האסקביב

A black and white portrait of Prof. Avner Ben-Ner, a middle-aged man with short, light-colored hair, wearing glasses and a dark suit jacket over a white shirt.

פרופ' אבניר בן-נר

Prof. Avner Ben-Ner

ועוד רדעה... ועדת הינוי של המשרד לשוויון

לבחור המenor של השוויון הוציאו שמי

חברים נכבדים חדשניים. הרופי דב שושן מוחחה

לקשרותה, אוניברסיטת בר-אילן, ועוד. הדורה

בר מוד סגן ראש ביהס לפשיטים, האכללה

הסוציאים ורבים

בחקור המenor של השוויון הוציאו שמי

חברים נכבדים חדשניים. הרופי דב שושן מוחחה

לקשרותה, אוניברסיטת בר-אילן, ועוד. הדורה

בר מוד סגן ראש ביהס לפשיטים, האכללה

המרכו היישראלי לחקר המגזר השילישי וכן לשנות פעילותו והשלישיות בשותויות שיתרונות הצליח המרכז לזכות בהכרה ממשרד המובלט בתקופת המסדר השלישי בישראל המרכז וככה לטבותיו ונטענותו מחייבים מוגלים, אומינידיטוות בן גוריון העניקה למרכז משרות חמדיות וחוויות וטאפשיות של להרחב את פיקולתו האקדמית, תרואה, נטנותה, נטביה והזהה, ורשות הפרסומים, והשתתפות פעילה בימי העיון והכינוסים שהוחוו מארון לא מותרים ספק לבני התהודה להב ואכיס המחברות המדוכאות

זמה מתחדש השנה ברכוכו
בנוסף למשודדים החדרשים, אתר האינטרנט של
הרכוכו עבר שיפורים רבים וכולל בערך גם את
פדריך ההורקרים היישראלים הוושקים בחקר
המגדר השלישי, אלוניים ועדכוניים שוטפים,
קישוריים לאתורים זוחמים ובעולים, ושיתמה
ביבליוגרפיה בסיסית לוחקרים חדשניים בתחום
זה, ברוח על פסד התהווים של הרכוכי, רותים
על חרבנות הפליטאות ועוד.

הכטש השנתי של הלישוי של המרבץ יעיר גם השנה במלון "היאט" ים המלח, ב-29-30 בנובמבר, 2000. נשא הכנס יהיה "המנזר הלישוי – בין מורות הפוליטות הפרטניות והՀגדובני". לאחר מכן הנזיר י היה הכלכלן פרופ' אבנור בן-נור מאוניברסיטת מיניסוטה. בכיס וצגו גם מומחיים מחקר יידוטטי תרומי והתנדבות במארח הארץ ביישראל, שנערך על ידי דרי אסעד נאנב מאוניברסיטת חיפה ושור אליאשץ יידאן, וכן תומיתס חדשין על המנזר הלישוי בישראל המבוסס על ניתוח

תומך מסד הנתמוכיב שלנו.
במהלך וכוך יענגן, כמו' שנייה, פלאות לתכמי'
תוואר שני ושלישי העוסקים בחקר המציג

עד לכנס מתוכנים שמי עמי: גם חיעו ר' ראשון יוסק ביהדותם משפטים של המורה השלישי בשוראל', לריל הוזאה אוור של הפסוק בנושא זה, של דרי הדורה בר נור מאככל נמי.

חומי המולין שבין היפה להנרתת ולחדרמה, דיר סילבר הרהיבה באחד מהמושאים שנידון בנסיבות והראשון וזהו מוחתן של תרבותות הפטינה החילונית לעימטל זו הדתית. ובמיוחד חרדית והצביעה על כך שכמזכרת פדרינית המערב, האיכזוטיוז וודויגן נזבונת יותר מאשר או הפליליות. לפי דיר סילבר שעלה זו של כתינה הכת לאשת רישגנית, מהו שוקר לדין ציבורי ואקראי יותר וחוב בשנים האחרונות. דיר סילבר הציעה כי בחינתה בישראל צריכה להיעשות תוך השוואת פילוגרפיה התוגרפית והישועה אירופאית, במקומם. במקובל כו האmericאית וגאת בטיח הדמיון ברטשפערתון של הדת והמדינת על הפילולוגיות.

ועם חווינו נעל בתקופה שהbijouter המשתתפים בדיאלוגו של מתקנים ימי העין שבקטליהם בהם פתח המרכז הישראלי למחקר המרכז השילishi, תיכשך ותרחיב גם בשיטות הבאות גזירותו של עזרא ונשא הפילוחריה לפוך הדין הצבורי.



בחולנד והשווים נודה בעשוריהם האחרון,

ז'וזאטו, ארבעת זכר הצעיר משלחת צישנט ומחרקתו הרואה את הגדנפרט כביסוי לטעורות ולפריבות של האורה לחברת הארכית, והדאה כי פונזוניים בהשוואה כדי שאיים הגדנפרט מאופינים כערבות חבדית גודחת יתר בדווין שבראים כערבות חבדית גודחת יתר בדווין היצבו במשמעותם של יום העון גולן חלק מזו בגנון גזען ישראלם שישטב במחנה, דיז לין וגטלי אויירטהיידן גן-אניב וגנקל עז'ים) ודיל איליה סילבר ואויבריסטה בר אילו,

שי הדוברים ניקשו להרחב בסוגיות שפיעלה הסקר ואשר דודשת בחינה נססת

די' זומלי ואוחז באנכט של מטהו הסקר על האזרד בתפקידו תרום נוריל הבדבוכו, נויסם והארמתם. בסער האבר שבחן הדרוןיה לאוונום טוטויס נגן שיאור ההתנגדות בהם, בהינתן האפקטיביות של התקנתם. ובביניים

המושמי והאטטוני של עידוד נתינה כספית הקיין לא גזלו ויקון וצינון המאדים, הילוק השמי של יום העון, שאותו דומה פרופסו אליעזר יפה מהאנטינורטיה והעדרית, הציג פרופסו פל דקה, חוקר בכיר בIAS שבחן שיטות חברתי ותרבותי בהא שבחלה, שפאטי שיטות נטען לאוון ותפקידו המתנגדות והחדרה בראונום הקיין לאטפויי וההתנגדות והחדרה בראונום,

ביחוקו השמי של יום העון, שאותו דומה פרופסו אליעזר יפה מהאנטינורטיה והעדרית, הציג פרופסו פל דקה, חוקר בכיר בIAS שבחן שיטות חברתי ותרבותי בהא שבחלה, שפאטי שיטות נטען לאוון ותפקידו המתנגדות והחדרה בראונום,

דבר מנהל המרכז

אכה שהוא עד עתה 'גסטהום', הם סמזהוים תשתיית לפיתוח מדיניות חדשנית בתחום הסטטואו האיכלאי והפילוגרפיה בישראל הקשו שבין מחקר ופדריות הוא אושא לנו גזען וכוהה לאסוק בו באורה טעמיה והשאיבים הבאות וגאנן גויסו יותר בבייאן הכא.

תנאי השוב המאפשר פיתוח קשור כזה הוא המאות והרומנים שהפרק בפרט ורבה לציבור הפלילוני. בשעת הראותה שלחנו את פסומו הרכבו לכל השימות והფוצה שלו בחווים ושאה שעבירה שינוינו פדיות וזיהחטנו להשתכנן ולפCKER את הפסומים. לא היהת לנו שום דרך לבדוק מושאות המכירה המתינו אותנו. עד כל נמכו למשך 250 חוברות על 'המבנה הכללי' וידוטשי תרומה והתנגדות' יונה מואן, תהיך הסכירה נמצח וכמעט לא נזכר שם שמו לא מתקבליות בקשרות רכישה חדשות מדיניות זו ש' מכירויות פוטומיט נותרת לנו לפחות שני יתרותחות חרשובים. ראשית, אנו חוסכים בעקבותם מעבור להבצאות מהמכירה הפסומות תלך מעליות התקנות וחותומות (לא מוחמר בעליות הנקודות עליהם מתבסטים הפסומים); הפעירה נזנת לט אידיינציה גובה על היבוקש לחומרם של י' ונאפשר לו בעמידה הדפסת מסטרו רוביות הקרוב לביקוש ואוי בובו במשלוח חוברות לטרומים שאימים פוטומיט בחרן שווי,案אאשו'ן' מניות הפסומים את מגניות לסתפה בקרבת טריים ואויגונים חדשניים שלא היו מוכרים לנו, וכן מתרחוב מאנג'ה המתעניינית בזוקע על המאגר השילishi.

מצוקה היהו ותקשו, ואנונדרויזה זאיאן וקסל קאנטפלקס-בשדרים שמאפשר לו להציג דר בז'ונד לחדרים ונוקם נאצת ספריה בתחום המאגר השילishi שיזאצ'ה נטה' זה והוא פסק שיינוי מודל מהמשדר הנקן מלוד נאצ'ן בביין מדעי יותר והרבירה של האוניברסיטה, שם החל הוויז'ן אותו צייסתו, ובו חיקדו, ליעטים פרויקטים של מרכז, פתרונות המבזאים והזatoms גזען יונן ווישן, ורטיסים עכ' נמצאים בכתבות אחרות בביטאון זה, מהביסון של השנה האחורונה ומידעה על טמות הממצאים, אין לי סיק שונ אלה שניג השגה יכו למתהזה שוכן המאקרים שהמרכז פרוסך בשעה שעברם, בטהביל או שותחים פרוכטורים חדשים ומי'ן בשנים שאחריו ז...), כל אלה מתחילה לבנות שליד ידע על המאגר השילishi ביז'ואן, רעל כך גאותנו.

השנה ויזגון אונזורייטה בן-גוריון שלושית שנה לקיומה ובין יתר האירועים לציון הארץ-ה-30-29-28 גיאץ, בסיכון ונזינות אלה. וושא הנבס יהיה 'המגאר השילishi' – בין מרחב הפעילות הפרטית והציבורי, את הדראה המרכזית בכנס ישא פרוי אברן ב-19 פאניבריסטית בז'ונס'ת שהואה אחד הכללים החשובים בעולם הרוקרים את המגאר השילishi את דרכו האקדמית החל פרופי בז'יאי סטודנט ליותר ראתון במחלקה כלכללה ג... אוניבריסטה בן-גוריון.

את השנה החדשה אנו פותחים מבשדרינו החדשניים אליהם עברנו במהלך הקיא, למורות

אולם שנה זאת, לצד כל הבעיות המדיניות והריאניות שביבה, היא גם שנה קרויסית מובהקת עתיזו של המרכז השונה ואCMD'ן האוניברסיטה יחד עם נורמים מגבוי דרכ'יסטי של המרכז בעיתן, ההצלחות גבוי דרכ'יסטי של המרכז בעיתן, ההצלחות שיחסינו על גזען קאיצ' שורת פעילותה אין זה המקום לפרט בנישא זה. סכל מוקם, יש בדעתנו להשאיר את הרכבת הקוראים בטעינה ולדוחה לנו עכ' הבעיות בזוקח השגה.

פרק 1 מ' מ'

אחד מהמושאים שוכן להצלחה צווחת בשנה שערורה גזען הפסומות של גז. שני הפסומות הבסיסים על מנג'איב טפראוקט הופקינס ו'ימבנה בז'יאי של המגאר השילishi בישראל' ו'ידוטש זורמה' והזגדות של היבוקש בישראל' לא רק מנג'איב מושם דרישים ורטיסים בז'יאי

את השנה החדשה אנו פותחים מבשדרינו החדשניים אליהם עברנו במהלך הקיא, למורות

בסיס הנתונים של המగזר השלישי

ראיוון עם חגי צץ, מנהל בפועל של פרויקט "בסיס הנתונים"

בתבונת פעולות מסוימות. לדוגמה, קרן הפועלת בתיירות זוגותנו והילך נוכבל לקבל מיפוי של כל הארוגניזטים הופיעלים במשךן שיירתוים לילדים, ייתור אופי תכונות הפסלה כארוגניזם אלל, וסזון טיפות של ארוגניזטים הפטואליים ביחס לתפקידם לפי גודל גיל, מינום ויאוורפי, מעמד לישבעו ובשוגדים וסקטיב לזרוק המתועזין בתבונת החיבור האורחית שלנו וזהו לפיק סידור על הדיגניזיה בהקטות ארוגניזטים חדשים ברגע יהודוי וחוצבי, ייטיחות המשגניבים ענף הפסלה כמי שאלט מטבאים במלון, והשגנות הנטהנות שבן אשיקס ארגניזים אלו בתקופת עזותו צבוי משפטין ייון יהוד גהפיק וזרען המperfret מטענים אוורות הוודאות ארוגניזט פונגאים שונים באשר לאובן ההתאזרות, וההתהרות וגיזול במופיעי עתודות, והקשות וירידות לתਊת הציבור בזקבות שיטתי חקלקה, עברו סטודיוו ארכוני נובל להפיק וינטור הכרז את הכלוש בין מוחלן הרים של האבן בפק דפני התלוות במשאבים של, תוך בקרה על משלטים בכיצם פודזין, גודק, ועוד. יונן היה להמשך כב את גורר אד רוחם לשינויו ברוח

ש. מוהן תוכניות הספכיזיות של "המרכז" היישראלי לחקר המגזר השלישי" לגביו מסע בוגרונות[...]

ת. לאחר שיזכר ציון כל הפירוקט, אנו מעתה מודים מהפיך וויחש שטיינשטיין מזב החדר והשלישוי ושות' גוזוויי, וכן או' דשיגניזין והחתפתחוות במנזר התקשי בארץ באופן שוטרי. لقد ניתוחים הוסטרויים וגיטוחם פראקוטיות יותר של קבוצה אוניות או מלחמות ספציפיים. שכד מעדנו את המתנים מasad באומן שוטר בכל מקורות העתונים שכבר פשר לנו את האוניות שברחוגם, וטשיין לא מקורות מידג' נספחים. בעוד לכך ישמש המאמר בכלל עוזר מחקר ליפוריהטיב נטפחים המתנהלים בכרכוב, במקורה נתומים בעבודות חוקר ההורגן. יוככל לגיבוש ניירות עמדה בזוחאים שונים בשבר השם על צעדי מודיעין.

ש. האם מסגד הנתונים יהיה פתוח בפני קהילת המחבר וארגוני המגזר מוחז למרכזן

ת. בשלב זה, ובמשך השנה האקדמית הקורובה (תש"ט) לפקולטה, יהויה משלו היזוותם יוניש אן להורה לפוקריבס שיטרלבו במסגרת המרכז הישראלי לחקר המגנור שלישי כטורבן ייאפשרו דרכ ייתווריים ארגנטיניביים (המתויחים לקבוצות ארמניות). ללא התיחסות לארענים ספציפיים, ולא תיתנו יכולת להוות בשם ארנון מסוכן משtron המסדר. ממחיאות רבות תהיה זו "שנת הרחצה", שבה נגבש את הקרייטוריונים, הנהלים והצעדיות לפוטנציה המדינית בפני גורמי חוץ שונים.

שניהם הופיעו לראשונה במאזן חנוך נון וטווין, שמקים המוכרו הוציאו לבסוף את האלבום השני שלהם, "המץ' מארז ניכרת תוכנה רבה שביב המצד". מההפרוש בפסד מארז?

ת. בחודשים שחדרו הושקעה בעיסד עכורה דבנה מעוד התווים עלי התבקש הפקידים אשטיינריך וואצנו בכם היה חלקו ואשוני כזהה. ששיתט בעיה כי חצין אה סטינצאל הנתקה הצעירוני שפונן בעיסד התווים דאסיתן. טדור העתונאים דאו כלWORK שוי מקומות נזהרים. שעתם, בא ניתן היה להתאים עדין בין פהורות המכיד אשנויות, וזה גודל וזה אאה לאא' זין מאפיינינו מבוקים של עניותות ובוגנות צילן ומייחומנו שטהורם בפרש העניות. לבו קאיבן העזיז� וחיהווען' גונזשאלה והשווים מנקצי החשב הכללי. בסיום המיחשוב של התווים היה זני, והתבקש בעיקר על וויזטן יאנזון נטולית בכ' שלושה וונזושט החלכו חלו שיפורים ניכרים. ואנו פושיכים להריבת לובוטן אם פסד התווים כדי שיישוש גסינזט מיטזקן יאנזונן.

ש. האם תוכל לפרט עבור קוראי העליון ממה
הסיפורים האלה?

ת. נהרולט מוא הוליט יאטפז גוינוו נטקוווו דרביב נסביב. ולמישר הרשלב החלב הראשון של איסוף התנותיב היושם ומוצאים בראשותנו, גוזקי על יושב העשויות ובקאי זמכייהין של החשב הכללי, גם מתנים פלאים של ארמנזי המנזר השידיי מאנק המכש והטערם, טס ההורכוונה, ואשׁם זהההאות וההבותן מונעכט הצבא, והרו העובנית. בכך למאשה יש בידינו תחומי על בא ארניי המנזר עב שוגרים האלויים, לצד ותויבים על פעילותם הכלכלית ומילויים הנומיבים מיעדים דורות מינסיס למנה נסניט Oracle. מתרכם המבוסס אל בטלפורטם. המתקדמת מסונה לנצח' נתוניים, ווישאה קישור בין פג מקורות התנותיבים כדורי סדר לתוניהם אונטוטיבי אדר נזר. בצעירותו להקדיש למדיד מירשב שרת' נזר. מנגה הנטנים הדרוד אבנש לשלוחו בין מקורות הנתונים השוניים ולערוך תחקיריהם חכמים אל נסיך נתוניים. היטטודויט אקטואלים באחד.

ש. מהם הניתוחים שניתן יהיה להפיך נימשו
הנתוניים?

לא וודג להציג בדורותיו את ההיסטוריה
שהובנוה הולא של הנותנים נאפשר להציג,
מה עוד שבודאי אין מילים עדין לכל פלא
וונואיאל הטעון זו יוזע עב זאת אוכך להציג
וכספר דוגמאות
לכש יתן להציג נথנויות שיאסרו בזקנות

לאור הצלחה של מדיניות זו בסנה שעברת
ההגיטו להמושך ולקיים בה גם בעיתוד לגביו
חילק מהרטסומים שלנו, וגם בעתיד המהיר
שייגבה יהיה שווה לכל נפש. במקביל, נציג
ושינוי פוטומים אל זוחות מדיניט, שייצאו
לאור מסען היירובי, בתור יעדות בתהיליך.
וישלחו לאזונאים בהם שיבנו אליט. על הפרסום
הראשון בזוזו-וז, עונזרות של דרי אולמה
סילבר ודרי זאב רוזבק, ראה ודעים נבדת.

לפחות, הוכח מושנה זו יפיי' 'המורבאי' שכושא
סוני פרטומים.

1 פרטומוטאים איזופרומוטיביים, כמו ביטאן זה או רשיית חוכרם של המגהה השלישית דיאתל, שזוכה לב רשותה ההפוכה של נחילים.

2. ביצורי וביבליות שנדבאו ויעשו

וְהַזָּה אֲשֶׁר יִתְּחַדֵּשׁ עַל מִזְבֵּחַ יְהוָה אֶת־יִשְׂרָאֵל
שִׁמְלֹחַ כִּי־אֶת־תְּשֻׁלָּם כְּפָנֵים אֱלֹהִים

פרק ב' גדרון



clownpig

יצא לאור דוח המחקר "ההתפתחות ההיסטורית של המגזר השלישי בישראל"

דרכם של מילר ודר זאב רוזנהך
הdoch בשפה האנגלית.
מחקר זה הוא אחד המרכיבים
של מ"פרויקט הופקינס".
הdoch ישלח ללא תשלום
לפונים אלינו.

המעוניינים מתחבקים למלא את הטופס המצורב ולשלוחו למשרדי המרכז.



מלגות לשנת הלימודים תש"ס

لتלמידי תואר שני ושלישי הכותבים עבודות תיזה
בנושא שיקדם את הידע אודות המגזר השלישי בישראל

המבחן הישראלי לחקר המגזר השלישי. ענין מלות לתלמידי לחקר העוסקים בחקר המבחן
השלישי או היבטי השונים בישראל.

מטרת המלגה לאפשר לחוקר להקדיש את מירב וטנו לעיסוק בחקר

בשנה האקדמית 2000/1999 ווענקו.

- מלגה אחת או שתים לאבדות דוקטורנט (30,000 – 40,000 ש"ח כל אחת)

- מלגה אחת או שתים לגנוזות מסחר (10,000 – 20,000 ש"ח כל אחת)

רשאים להגיש בקשה ל渴ה למלגה פועדים העומכ עת התנאים הבאים:
1. סטודנטית הרשות/ה מוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל מכל ויזוטה רלוונטי.
2. בעל/ת הצעות מחקר לתואר שני/ שלישי הפואזרת על ידי המוסד בו הוא/היא רשום/ה.
3. בעל/ת אזרחות ישראלית.

לקבלת פרטיים נוספים וטפס הרשמה נא לפנות אל משרד המרכז

Call for Papers

The Third Annual Conference of the Israeli Center for Third Sector Research will take place on the 29th-30th March 2000.

Researchers interested in presenting their work at the conference are requested to send in a one page abstract by 13.1.2000

The abstract must include:

1. title of the paper
2. goals of the study
3. conceptual-theoretical framework
4. methodology
5. findings

Please provide the researcher's name, work address, telephone, fax and e-mail.

קול קורא

הכנס השנתי השלישי של המרכז הישראלי
למחקר המגזר השלישי יתקיים ב- 29-30
מרץ 2000.

חוקרים המעוניינים להציג את עבודות המחקר
שנויות למטרתו והכוון, מוגשים לשלב
תקציר בעברית באורך עדן עד
13.1.2000.

- על התקציר לכלול
(1) כוונת ועקבות
(2) מטרות הממחקר
(3) מסורת מושגית-תאורטית
(4) שיזוגיות
(5) ממצאים

במו-בן יש לציין את שם/ת החוקר/ים.
בתובת מקום העבודה, טלפון, פקס, E-
MAIL.
לפרטים נוספים נא לפנות למשרד המרכז

מחקר חדש: הנהלות מלכ"רים

מאפייני הנהלות של מלכ"רים בישראל ותפקידן במעמד הנהול של המוסד הוא נושא מחקר חדש שיתקיים במספר המרכז, ושבورو התębוך פיתוח בגיוווט-ישראל המירק יזום על ידי שלושה חוקרים שלימים הכרות תיאורטי ומעשי קרובות של הנושא. דרי אסטר יהוביץ מהטפלקה לעובדה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן ומכל"ל משען לשעבר, דרי ציון נתניי באוניברסיטת תל-אביב ומנכ"ל עלי. זדרה חדירה בר-אילן, מטפלת נתניה. הממחקר יתבסס על מוגדים מייצגים של ארגוני המגזר השלישי בישראל ויכיר כ- 200 ארגונים. מטרת הממחקר היא לוחות דפוסים שונים של הנהלות מלכ"רים בישראל וצורות עובדן.

המחקר יערוד בaines המרכז למנהיגות-טקטוניקת גיוווט ישראל, יוכמן עיי גוינט ישראל וטוליה עיי וצדקה הינה ששתתפותם בה דבורה בלוט. אין גולדברג ועדי כהגן

כפו כן לאחר התיעצות עם הנהנים מספקין
הוואוים תידונו והצעה לאפשר גישות חלמה
מהנתוחים שיערכו או אף להקל מהנתוחים
דרך רשות האינטראקט.

ש. האם ישן תכניות נוספות הקשורות למסד
הנתוחים שאתה יכול לספר לנו עליהם?

ת. אכן כן. הוועלו רעיון ממעניינים נוספים.
ויזוותם קשור עט וסדי ותוקים דומים במדיניות
ויטרונית, הרחבה מסד הנתוחים סם למידע לא
כמושבי במושבי ערבי עיתומי וצתחאת אוניברסיטט
ולווטיפית, שיטוש בסיסד הנתוחים לקישור בין
תורמים וארגוני צעירים. כמו כן עתיד מסד
הנתוחים שלבו לשמש כל עוזר בפיתוח תובית
ליחובן לאומו של המגזר השלישי (כמסגרת
החשבונות הלאומית של מדינת ישראל).
המחשובים על ידו להשבה המרכזיות
של ידי המרכז שיפורו ותפקידו נזמין אלה בזיהואה
לסטטוסיקו) שיפורו ותפקידו נזמין אלה בזיהואה
מאוירטטיבית זהה והפרקטי והאקדמי שישראל
לאמתת גאנף וטוגטשי של האלים ישראל
תהייה אחרת שנדירות הבחן לתוכית החדשנות
ולפצעת התווים אמי ופקיד ישוב בכך
לעתין, מסד הנתוחים מוחזק ריצת דרך ששהה
בקידום המחקר אודות המגזר השלישי בארץ
שייעיר אותו מפלג של רישוש ובאיילה לשבד
של מידע אבן חזקן. כלים וחקריהם אפקטיבים
ושקיפות מירבית של המגזר ביפוי האקדמיה
והאינטראקט.



New Research

"Board of Directors and Patterns of Governance among Israeli Nonprofit Organizations" is the title of a new study to be carried out at ICTR. The study is funded by Joint-Israel. Three researchers, all of whom have close theoretical and practical knowledge of the subject, will conduct the study: Dr. Esther Iekovitz, from the Department of Social Work at Ben Gurion University and former director-general of Mish'an; Dr. Mike Naftali, from Tel Aviv University and director-general of Eleem; and Dr. Hadra Bai-Mor, from Netanya College. The research will be based on a representative sample of about 200 Israeli Third Sector organizations.

The research was initiated by JDC Center for Lay Leadership, funded by JDC-Israel and will be accompanied by a steering committee whose participants are: Dvora Blum, Ellen Goldberg and Ami Bergman.

Q. What analyses will the database be suitable for?

A. It is impossible to elaborate on all the analyses this Database will permit. We are probably not yet even aware of the full potential of this facility. However, I can demonstrate its potential through some examples.

We can offer focused analyses in a specific field of interest. For example, a foundation active in the field of children's rights can receive a map of all organizations active in child welfare, an analysis of the patterns of public support they receive, and a classification of types of organizations most suitable for its programs across several descriptive qualities such as size, age, location, legal status, etc. A researcher of civil society can receive data on the trends of organizational patterns across relevant variables such as nationality (Jewish/Arab), nonprofits-government relations, and the changing issues they are concerned with. An analysis of organizational choice of legal form and the dynamics in such choices following legislative changes will be interesting for a scholar investigating the legal aspects of the Third Sector. An organizational sociologist will benefit from an analysis of the relations between organizational life cycle and its revenue patterns, while controlling for variables as size, institutional sphere and others. I could go on, but I think I have made my point.

Q. What are the ICTR's specific plans for the Third Sector Database?

A. Once the necessary funding for the project is secured, we plan to issue an annual report that will portray the "State of the Sector". Additionally, it will present developments and changes in the Israeli Third Sector on a regular basis, along with more specific analyses of certain groups of organizations and variables. For that purpose we will update the database regularly, from all the data sources we have, and attempt to add new data and sources. Furthermore, the database will assist the ongoing research program of the Center in different projects, and will be utilized for original research, some of it with the purpose of developing position papers intended to influence policy making.

Q. Will the database be available for scholars and institutions outside ICTR?

A. In the meantime, at least for this academic year, the database will be used for research done within the auspices of ICTR only. It will also only provide aggregate data without reference to specific individual organizations. This year will actually be a "test-run", during which we can decide on the procedures and costs for opening the database to people outside ICTR. This year's experience will serve also to examine the possible connectivity of various elements of the database or its analyses to the Internet.

Q. Are there any more plans pertaining to the database that you can share with us?

A. Yes, there are. Some interesting ideas were raised, such as connecting with similar databases in other countries, expanding to non quantitative data such as news clippings and Internet sites, a donor-nonprofit organization matching service, and more. Moreover, it is planned that the database will help in the development of a new Third Sector satellite national account, as Israel serves as a case study in a project shared by the Johns Hopkins University Center for Civil Society Studies and the UN statistical department. I think the Israeli Third Sector Database is a breakthrough in the development of Third Sector research in Israel. It will help us move from a state of near blindness to a state of reliable and accessible data, effective research tools and maximum visibility of the sector to both academics and the broader public.



Scholarships

For the academic year
1999-2000

For
M.A. and Ph.D. students
writing theses which will advance
knowledge concerning
The Israeli Third Sector

The Israeli Center for Third Sector Research will award scholarships to M.A. and Ph.D. students studying the Israeli Third Sector or its different aspects.

The purpose of the scholarship is to allow the student to devote most of his/her time to research.

In the academic year 1999-2000 the following scholarships will be awarded:

- one or two scholarships for doctoral theses (30,000-40,000 NIS each)
- one or two scholarships for master's theses (10,000-20,000 NIS each)

Candidates meeting the following conditions are entitled to submit a request for a scholarship:

1. Students officially enrolled in an institute of higher learning in Israel or abroad, from any relevant discipline,
2. Who are in the possession of an approved research proposal for a doctoral or masters thesis by the institute in which the student is enrolled, and
3. Who hold an Israeli citizenship.

For further details and registration forms, please contact:
ICTR's offices

ISRAELI CENTER FOR THIRD SECTOR RESEARCH

Newsletter

ICTR Director: Prof. Benjamin Gidron

Contributors to this issue: Hagai Katz, Alon Lazar, Efrat Nativ-Ronen

Administrative Assistant: Efrat Nativ-Ronen

Graphic Design: Nitza Yoge

At times, three persons would work there simultaneously: the director, the assistant and one of the researchers – on three computers and two telephones. This is a good opportunity to thank the Spitzer Department of Social Work for being excellent hosts, and for the different administrative services we received over the last two years.

But this year, together with all the research activity and excitement surrounding it, is also a critical year for the future of ICTR. During the year, Ben-Gurion University will have to decide on new ways to support ICTR in the future. We are planning to keep you, the readers, informed on developments in this important front.

Publications

An area of notable success last year was our publications. Two of the publications, based on findings from the Hopkins Project ("The Structure of the Israeli Third Sector" and "Patterns of Giving and Volunteering in the Israeli Public") are not only presenting new and important data on those subjects, they also lay the foundation for new social policies in the field of Third Sector and philanthropy. The relationship between research and policy is an important issue we intend to deal with in the years to come. More on that in our next Newsletter.

The wide distribution of our materials to the relevant publics is an important precondition for the development of this relationship. In our first year we sent our publications to all those on our mailing list, free of charge. Last year we changed our policy, and decided to sell our publications. We had no way of knowing in advance what the results would be. The sales figures surprised us. To date we have sold over 2,500 booklets on "The Structure" and "Patterns of Contribution and Volunteering". Moreover, the sales continue, and barely a day goes by when we do not receive requests for further purchases. The policy of selling publications has two important advantages: firstly, we cut costs. Over and above the income from the sales, which covers part of the costs of producing the booklets (we are not talking about the costs of the research on which the publications are based!), the sales give us a good indication as to the

demand for our materials, and allow us to print these accordingly, without wasting money on sending them to uninterested people and bodies. Secondly, through sales of our publications we reach new individuals and organizations of whom we did not previously know, and we consequently extend the circle of those interested in research in the Third Sector.

In the light of this success, we will continue this year selling some of our publications. At the same time, this year we will start publishing a new series of "Occasional Papers", which we will send to anyone interested upon request. For further information on the first publication in this series Dr. Ilana Silber and Dr. Ze'ev Rozenhek's work, see the separate item.

Thus, starting this year ICTR will issue three types of publication:

1. informative publications, such as this newsletter, or "Israeli Third Sector Researcher", which will be sent free of charge to our entire mailing list
2. Scientific reports on studies carried out by ICTR, in Hebrew and English for sale.
3. "Occasional Papers" on studies carried out by ICTR, which will be sent free of charge upon request.

The Israeli Third Sector Database

An interview with Hagai Katz,
acting director

Q. The initial findings from the Israeli Third Sector Database that ICTR is building were made public in the Center's last annual conference. A lot seems to have happened in this project since then. What's new?

A. In the months since the conference much work has been put into the Database. The data set on which our first publication was based was very partial and preliminary. It was mainly used to demonstrate the potential both academic and public of such a database. Firstly, it contained only two data sources, and secondly, it wasn't possible to match those two sources. Thus, at that stage we could not produce analyses correlating structural data on nonprofit organizations (originating from the Amutot (nonprofit organizations) registry with economic data, about public support for nonprofits (originating from the Controller General's files). Thirdly, the hardware and software capabilities we used were temporary and not specifically suitable for such a large and complex database. We have improved the situation in all these three issues.

Q. Can you elaborate on these improvements?

A. Certainly. Since the conference we have attained data from several more data sources, and have in fact completed the first round of data collection. In addition to the data from the Amutot registry and the Controller General's nonprofit files, we currently hold the full Third Sector data sets from the VAT and Income Tax authorities, the Endowments and Nonprofit Companies Registries, and the Bequests' Fund's files. We actually hold structural and economic data on all the nonprofit organizations of the various types in Israel. The data will be integrated into a sophisticated data structure on an advanced Oracle database platform. An exclusively designated server is planned to hold the integrated database. The newly devised data structure will enable more sophisticated analyses of the data, both historical and current.

New publications

Dr. Ilana Silber and Dr. Ze'ev Rozenhek's paper entitled on "The Historical Development of the Israeli Third Sector" has been published. The report is in English. This report is a part of the Hopkins Project. The report will be sent free of charge upon request. Those interested are requested to fill the form attached (one copy per person) and send to ICTR office or fax.



in conjunction with Shatil, the Israeli Council for Volunteering and the Israeli Voluntary and Non-Profit Sector. The highlight of the conference was the presentation of findings from a survey of donation and volunteering amongst the Israeli public. The survey was part of the Johns Hopkins University's International Comparative Research Project in the Third Sector. Participants at Van-Leer were researchers and graduate students, managers of non-profit organizations and foundations, as well as directors of different units in the public sector.

The survey was carried out at the beginning of 1998, focusing on the Israeli public's patterns of donating and volunteering in 1997. It covered 1500 respondents which constituted a representative sample of the population. The questionnaire used examined different issues, such as rates of giving and volunteering (both formal and informal), the targets of philanthropy, socio-demographic characteristics of volunteers and donors, attitudes to volunteering and donating, and so on. The survey was generously funded by *Yad Hanadiv* and the *Kahonoff Foundation*.

In the first part of the conference, chaired by Dr. Boruch Levy (The National Council on Volunteering), Prof. Shmuel Shye presented the conceptual and methodological basis of the study as well as its main findings, pointing out the contribution of philanthropy in raising the quality of life in Israel. Next, Prof. Benny Gidron indicated a number of issues related to Israeli philanthropy, which had been identified by the survey. These included the relationship between philanthropy and ideological changes (the shift from socialism to capitalism and from collectivism to individualism) and social changes (the move from a traditional to a modern society) in Israel etc. The need to develop strategies for encouraging financial donations and volunteerism, on the basis of data in the survey and in light of the potential to increase their rates amongst the public, was also discussed.

In the second part of the symposium, chaired by Prof. Eliczzer Yaffe of the Hebrew University, Prof. Paul Dekker, a senior researcher at the Social and Cultural Planning Office in the Hague, Netherlands presented findings as to the characteristics

of volunteering and membership in organizations in The Netherlands. He talked about changes in recent decades, while offering a comparison with the Israeli findings. In his lecture, Prof. Dekker proposed a conceptual and research framework which sees volunteering as an expression of the citizen's involvement in, and commitment to, civil society. He showed that volunteers possess more social capital than those who do not volunteer, and that they display greater social involvement in public debate.

Mr. Ami Bergman (JDC Israel) chaired the final session of the day, in which Dr. Mike Naftali (Tel Aviv University, and Director General of Hlem) and Dr. Ilana Silber (Bar-Ilan University) participated. The two speakers expanded on issues raised by the survey and which need further examination. Dr. Naftali focused on the implications of the findings on the need to professionalize volunteer management, recruitment and training; on the significant gap between contributions to organizations and rates of volunteering in them; on an assessment of the effectiveness of volunteering; and on an examination of the interaction between volunteers and donors on the one hand, and the government on the other.

Dr. Silber elaborated on essence of secular cultures of giving as compared to religious ones, and especially that of the Haredi culture, and pointed out that, in most Western countries, the religious population donates more than the secular. As stated by Dr. Silber, the contrast between religious and secular giving has been a wide subject of public and academic discussion in recent years. Dr. Silber proposed that the subject in Israel ought to be examined in comparison with philanthropy in Eastern and Western Europe, rather than, as is commonly done, with American philanthropy, because of the similarity in the influences of religion and state on philanthropy.

The conference was closed with the participants expressing the hope that the tradition of research followed by conferences, started by the Israeli Center for Third Sector Research, will continue and expand in the coming years, and will contribute to bringing the subject of philanthropy closer to the center of public debate.

Director's corner

As we enter a new academic year I would like to wish readers of this newsletter and all those connected with the work of ICTR a "Happy New Year". The new year, which will be the Center's third year of activity, is expected to be full of events and even more interesting than the previous two. The process of finishing research projects, publishing the findings and presenting them in conferences and symposia will continue; further details can be found in other parts of this newsletter. From last year's experience, and knowing something about the essence of the findings, I have no doubt that the findings we will present this year will receive the same wide public attention received by papers published by ICTR last year.

At the same time, we are starting new projects which are no less interesting (and which will bring about publications and conferences in the years to come...). All of these are beginning to build a framework of knowledge about the Israeli Third Sector, of which we are very proud.

This year Ben Gurion University is celebrating its thirtieth anniversary. ICTR's Annual Conference, on March 29th-30th 2000, will also mark this anniversary. The theme we chose for the conference will be "**The Third Sector — between the Private and Public Domains**". Prof. Avner Ben-Ner from the University of Minnesota, one the most important economists in the world researching the Third Sector, will deliver the conference's keynote lecture. Prof. Ben-Ner started his academic career as a B.A. student in the Department of Economics at... Ben Gurion University.

We are starting the new academic year in our new offices, into which we moved over the summer. Despite the office space shortage in the university, we were lucky enough to receive a complex of offices that allows us to designate a special room for researchers, and a suitable place for a library in the field of the Third Sector, which we are developing. This is certainly a big change from our small quarters in room 4361 at the Social Science and Humanities building, where we started.

Newsletter

ISRAELI CENTER FOR THIRD SECTOR RESEARCH

Ben-Gurion University in the Negev

No. 4

November 1999



Israeli Center for Third Sector Research • Ben-Gurion University of the Negev • P.O.B. 653, Beer-Sheva 84105 Israel.
ICTR phone: 972-7-647-2323 • ICTR fax: 972-7-647-7607 • ICTR e-mail: ictr@bgu-mail.bgu.ac.il • ICTR Web: <http://www.bgu.ac.il/ICTR>

ICTR Enters its Third Year

The Israeli Center for Third Sector Research is entering its third year of activity. In the past two years ICTR has been recognized as the leading institution in Third Sector research in Israel. ICTR receives enthusiastic feedback to its activities. Ben Gurion University has provided ICTR with a new office, which will enable the Center to expand its academic activities. Also the many "thank-you" letters, the purchase of publications, and active participation in seminars and conferences organized by ICTR leave no doubt as to the impact of our work.

What is expected this year?
In addition to our new offices, our internet site has been greatly improved, and now includes "The Guide for Israeli Third Sector Researchers", newsletters and continual updates, links to similar sites around the world, a basic bibliography for researchers new to the field, details about ICTR's database, information on the scholarship program, and more.

The Center's Third Annual Conference will take place once more at the Hyatt Hotel at the Dead Sea, on the 29th-30th March 2000. The theme of the conference will be "The Third Sector — Between The Private and Public Domains". The economist Prof. Avner Ben-Ner from the University of Minnesota will deliver the keynote address. Findings from a study conducted by Dr. Assad Ghanem from Haifa University and Mr. Aliaa Zeidan entitled "Patterns of Giving and Volunteering amongst the Arab Citizens in Israel" will be presented at the conference, as well as new data on the Israeli Third Sector based on an analysis from within our own Database.

Scholarships to post graduate students studying the Third Sector will be awarded during the conference.

Before the Annual Conference we plan two symposia. The first will focus on "The Legal Aspects of the Israeli Third Sector" in conjunction with Dr. Hadra Bar-Mor's publication on the subject. The second will present findings from a pioneering study "Patterns of Social Responsibility in the Israeli Business Sector". The study was carried out by Prof. Arie Reichel from the School of Management.

While some of the research projects are being published and presented in conferences, others are just starting. One focusing on "Patterns of Donations amongst the Israeli Economic Elite" is financed by JDC and "Matan" (The Israeli "United Way"). And is conducted by Dr. Ilana Silber. The second, entitled "Boards of Directors and Patterns of Governance in Israeli Nonprofit Organizations", funded by JDC Israel and conducted by Dr. Esther Lecovitz, Dr. Mike Naftali and Dr. Hadara Bar-Mor.

In an interview with Hagai Katz, the acting director of the Israeli Third Sector Database, you can read about developments on this front.

This year ICTR will start a new series of "Occasional Papers". In this framework researchers' work-in-progress will be published, and so will theses dealing with the Third Sector. The first publication in this framework will be Dr. Ilana Silber and Dr. Ze'ev Rosenhek's paper, "The Historical Development of the Israeli Third Sector". This paper is a chapter within the "Hopkins

Project" and will be published (at this stage) in English.

And finally, ICTR's Steering Committee has added two new members to its ranks: Prof. Dov Shulamit from the Department of Communication, Ben Gurion University, and Dr. Hadra Bar-Mor, vice-chair of the School for Law at the Academic College of Netanya.



Patterns of Giving and Volunteering in Israel

"Patterns of Giving and Volunteering amongst the Israeli Public" was the title of a conference that took place in May 1999 at the Van Leer Institute in Jerusalem. The conference was organized by the Israeli Center for Third Sector Research.

In this Issue:

ICTR enters its third year	A
Patterns of Giving and Volunteering in Israel	A
Director's corner	B
The Israeli Third Sector Database An interview with Hagai Katz, acting director	C
Scholarships	D
New Research	E
Call for Papers	F