

בפתחו של הגיליון השמיני

הגיליון שלפניכם, השמיני במספר, מכיל שישה מאמרים, ושלושה מדורים, העוסקים במגוון של נושאים בחקר מדינת ישראל והציונות.

במאמר הראשון, של אילן שחורי, עוסק המחבר בקבוצה ייחודית בנופה של תל אביב בשנות העשרים והשלושים של המאה ה־20, שפעלה בדרכים שונות כדי לעשות שמח לתושבי העיר. במאמר השני, פרי מחקרו של שאול מרמרי, בוחן המחבר את היזמה להענקת פרס ישראל ואת אופן חלוקת הפרס בשנים הראשונות תוך בחינת ההקשר האידאולוגי שבו נוצר. במאמר השלישי, זה של תמר סתר, ניתוח ספרותי של דמות התלוש הייחודית מיצירתו הגנוזה של הסופר והמשורר דוד פוגל אשר פעל במחצית הראשונה של המאה ה־20. במאמר של אסף פרהדיאן, הרביעי בגיליון זה, בוחן המחבר את המאבק בין מפא"י למפ"ם על הזיכרון הקיבוצי של הפלמ"ח ומלחמת העצמאות בשנות המדינה הראשונות.

החלק באנגלית של הגיליון כולל שני מאמרים. בראשון, של ליזי מוסטובסקי, בוחנת המחברת את כתביהם של שני יוצרים יהודים קנדיים בניסיון לענות על השאלה כיצד חוויית הבת־זיכרון של טראומת השואה משפיעה על תפיסת עולמם ועל יחסם למולדת יהודית. במאמר השני, של ליאור יוחנני, עוסק המחבר ביחסו המורכב והאמביוולנטי של היישוב היהודי לשלטון הבריטי בארץ ישראל, תוך התמקדות במשטרת המנדט הבריטי כמקרה בוחן.

בנוסף למאמרים, הגיליון הנוכחי מתהדר גם בשני מדורים ותיקים, מדור ריאיון ומדור 'ממדף התואר השלישי', ומדור חדש - 'משדה המחקר'.

במסגרת מדור ריאיון, הפותח את הגיליון, ראינו הפעם את הרב עדין אבן־ישראל (שטיינזליץ). הרב שטיינזליץ הוא איש מרתק ורב־פעלים התורם לחברה הישראלית כאיש ציבור במסגרת מוסדות ועמותות רבות בראשן הוא עומד ובאמצעות הספרים הרבים שפרסם העוסקים במעגל החיים היהודי ובטקסטים המכוננים של היהדות, כשמפעלו המרכזי היה ביאור ותרגום התלמוד הבבלי לעברית, הידוע כ'מהדורת שטיינזליץ'.

במדור ממדף התואר השלישי, החותם את החלק בעברית, אנו מציגים בפניכם גם הפעם מבחר תקצירים של מחקרים מרתקים לתואר שלישי מהשנים האחרונות העוסקים במדינת ישראל והציונות.

המדור משדה המחקר, המופיע בגיליון זה לראשונה, כוונתו להציג בכל גיליון נקודת מבט שונה וייחודית על העולם האקדמי, בו רבים מאתנו פועלים. בגיליון הנוכחי בחרנו להתמקד בהתפתחות האדירה של לימודי ישראל בארצות הברית בשנים האחרונות. לשם כך פנינו לשני חוקרים, ד"ר מיטשל בארד וד"ר מרים שנקר,

אשר כתבו על הנושא, כל אחד מנקודת מבטו הייחודית. חיבוריהם מובאים לפניכם במדור זה בחלק באנגלית.

אנו מודים לתלמידי המחקר ששלחו במהלך השנה שחלפה מאמרים למערכת, שחלקם מופיעים בגיליון הנוכחי. שעריו של כתב העת פתוחים לפני תלמידי מחקר מכל המוסדות האקדמיים בישראל ומחוצה לה העוסקים בחקר מדינת ישראל והציונות. מאמרים עבור הגיליונות הבאים של ישראלים יש לשלוח על פי ההנחיות המובאות באתר כתב העת: www.bgu.ac.il/israelis. קבלת המאמרים לפרסום כפופה להליך שיפוט כמקובל בכתבי עת אקדמיים.

מערכת ישראלים